



Hösten 2011

Linum

**Information från
SKÅNELIN.**

ÖPPET HUS

söndag 2 oktober

Klockan 11.00 – 13.00

I vår Brydestuga på Knutstorp

Ta med ditt rötade lin och använd våra maskiner!



**Ta med vad du vill dricka och äta under tiden!
Klä dig varmt!**

Sparbanken Syd

Linums redaktion:

Redaktör: Kristina Schlyter e - post:
K.schlyter@bredband.net
krs@utb.simrishamn.se

Ansvarig utgivare: Karin Persson.

För de som inte har möjlighet att skicka manuskripten via e - post kan skicka
dessa till

Karin Persson, Strövägen 195, 291 95 Färlöv

Linskörden 2011

Hur har årets linskörd utfallit? Jag sådde i början på maj månad, dels här hemma i N. Strö, och dels i Nöbbelöv på Ugerupsdal. Först var det torrt, men sedan började det regna. Jag fick mina farhågor be-sannade. Linet ville lägga sig, dels blåste det och när det kom 25 mm på kort tid, stod jag inför faktum, räddas vad som räddas kan. Torsdagen den 14 juli stod jag i ösregnet och satte upp stöd till linet med hjälp av käppar och bala band. Jag kunde inte se med glasögonen på och inte kunde jag se med dem av heller, så det var att treva sig fram. När jag var klar tömde jag ut ½ liter vatten ur varje stövel. Jag hade sått sorten Ilona och Henryk här i Strö och Natasja i Nöbbelöv, dock på en bit med blandat Ilona och Natasja. Jag hade inte tillräckligt med linfrö med mig så det fick bli en mix. Man kan ju inte köra 4 mil för lite linfrö. Det kan ju alltid användas, och beredas.



Linet blommade den 5 juli. Det du ser är det vitblommade Henryk och i bakgrunden blåblommade Ilona. Foto: *Lotta Svensson*

Rensa ogräs hör ju till och i Nöbbelöv där det odlas ekologiskt,

var det mycket svinmållor, men jag kan ju konstatera att de inte var så frodiga på sandjorden som här på vår kraftigare jord. Det var väl därför som inte linet där lade sig heller. Så var det tid för ryckningen av linet. Sista lördagen i juli regnade det, men söndagen kom med strålende sol, och söndagen därpå var det dags igen. Då var det många som ryckte, så allt togs till vara. De som ryckte i Nöbbelöv fick ett mycket fint lin.



Jodå, linet här i Strö blev också bra, men det som bockat sig blev lite stretigt.

Jag har haft barnbarnet Linnéa till hjälp och så har vi räknat timmar, - det blir fler än man tror - så vi skall kunna dela på en ev. förtjänst. Hon har hackat ogräs, och lärt sig rycka, frö-repa och röta.

Det har varit knepigt att frö-repa, man fick försöka utföra arbetet mellan skurarna.

Sedan var det mat och fika hos Farmor - mig - och när Farfar frågade om vi hade dragit lin fick han svaret av Linnéa: - "Du måste hålla ordning på r-en, rycka, repa, röta.

Karin Persson



Tack

Vi vill framföra ett tack till Marcel van Sitteren och Inge Schwagermann, Ugerupsdal för att ni ställt er mark till förfogande och ert engagemang för vår odling av lin. Vi hoppas på fortsatt samarbete.

*Karin Persson
Ordförande Skånelin*

SKÅNELIN HYR UT:

Häcklor (Gåva från H. Zienkiewicz familj) uthyres veckovis mot kvitto.

En avgift på 1500 kronor erläggs om häcklorna ej är återlämnade på avtalad tid.

Rötningsbassäng, 14 dagar pris 200.

Elektrisk spinnmaskin 1 vecka pris 100

Kontakta Karin Persson ordf.

Linet Henryk

I 4 år har jag nu sått det vita linet Henryk. Enligt Greta Johansson som jobbade med lin på Sätergläntan var det, det bästa linet.

Jag fick några gram från Norge, och så har jag bara sått och sått.

Nu har jag så mycket frö, så jag kan dela med mig, dock endast till Skånelins medlemmar.

Jag har odlat i köpt jord, så priset blir 40 kronor hektot - ett hekto per person. - Det är inga mängder, så först till kvarn.

Kan lämnas ut på Knutstorp när vi har öppet hus.

Ring 044 - 740 36 eller

070 311 3074 för beställning.

Karin Persson

Demonstration av linberedning på Montessoriskolan i Bunkeflostrand

En vacker vårdag åkte Helén, Birgit som hämtades av mig i Arlöv och jag till Bunkeflostrand för att visa klass 5 och 7 hur man gör för att få fram lin av den rishög som vi hade med oss.

Ärligt sagt, så lite på villovägar kom jag, innan jag via telefon lotsades in på rätta vägar.

Med hjälp av sina kunniga elever visades läraren till rätta hur man gjorde för att kunna se Skånelins film. Den hade jag skickat någon dag i förväg.

Vi har kommit på att det är väldigt praktiskt att varje klass delas upp i två grupper. Den ena halvan ser film och ges möjlighet att ställa frågor, medan andra halvan beredde lin praktiskt.

Vi höll till i skolans slöjdsal för trä.

Eftersom jag kom lite senare på grund av mina irrfärder fick Helén visa film och prata tills jag

kom med linet. Men det gick bra det också.

Häcklorna riggades upp med hjälp av skruvtvingarna på hyvelbänkarna. Sedan placerades bråkorna och skäktestolarna lite varstans. Det gällde att hänga med i svängarna och vara till reds om det behövdes och visa till rätta, ge svar på frågor, ja man blev rent tom i huvudet. Eleverna var väldigt entusiastiska. Dagen efter skulle det vara en föräldradag och då skulle det informeras om linberedningen, som eleverna hade varit med om.

Det har fått till följd att två lärare har hört av sig och undrat om kostnader o.s.v. Vi får se vad som händer, men vi kan vara säkra på att det inte är sista gången vi visar en skolklass hur man bereder lin.

Karin Persson

Linberedning på Trolleholm

Onsjö härads hembygdsförening firade 75 – årsjubileum första lördagen i juli.

De outnyttjade stallängorna på Trolleholms gods användes som utställnings och festlokal.

När Britt-Marie och jag kom dit sken solen, men dessförinnan hade det kommit en ansevärd mängd regn.



Ibland kan man tycka att man intresserar sig allt för mycket av vädret, men vi som visar hur man bereder lin är ju trots allt väldigt väderberoende.

Vi blev mottagna av festdeltagare i fina folkdräkter. Jag noterade att huvudbonader inte saknades vare sig på damer eller på herrar.

Det var många hantverkare som visade sina alster allt från blomsterarrangemang till träslöjd. Folkdans och fiolmusik är näst intill obligatoriskt i sådana sammanhang.

Förtäring skall man också ha en sådan dag. Kaffe med tillbehör, samt varm korv serverades

För vår del så spann Britt – Marie medan jag visade linberedning. Det var svårt att bråka, luften var så fuktig. Jag hade tagit med skäkte – häcklefall och lät barnen ta av det och häckla. De tyckte det var toppen, och ville aldrig sluta.



Det är underligt, för man skulle kunna tro att de skulle sticka sig på häcklorna, men de var så koncentrerade, så inget blodvite uppkom. De fick ta med sig sina små "tussar" hem

Var gång man visar hur man bereder lin, så lär man sig något, och funderar på hur skall man göra nästa gång.

Karin Persson

Foto Britt-Marie Larsson

Nedanstående gamla Ångermanländska spånadsvisa nedtecknades i början av 1800-talet av en prästfru i Dorotea, Märta Helena. Från Arnäs kom hon till södra Lappland som kyrkoherde Nenséns tredje hustru.

Ovanstående uppgift och dikten är hämtad ur Kvällsstunden.

En dikt om lin och kärlek

*Jag satt och spann, då hände sig
det kom en yngling här om dagen
hans bruna ögon tjuste mig
och på hans mun såg jag behagen
och rodnan på hans kinder brann.
Jag satt så brydd och spann och
spann.*

*Med ömhet nalkades han mig och
hälsade, god dag min flicka
jag rodnade och tråden sig smög ur
min hand och hjärtat picka
jag tråden åter sammanband och
satt så brydd och spann och spann.*

*Med ömhet tryckte han min hand
och svor att ingen hand
Var lika så skön som uti vårt land
så vit och len och rund tillika.
Hans loford väg till hjärtat fann,
han sträckte kring mitt lif sin arm
berömmande de fina trådar
och från hans mun så röd och varm
hivart uttryck något ömt bebådar
och ömhet i hans blickar brann*

*Emellertid hans sköna mun,
Jag vet ej huru han sig böjde,*

*Just mötte min i samma stund,
då jag mig över sländan höjde.
Så kysste mig den sköna man
Med ifver bort jag honom sköt,
Men han med djerfhet mig förföljde,
uti sin öppna famn mig slöt
och mig med tusen kyssar höljde.
Jag frågar, systrar, gick det an?
Att jag satt längre kvar och spann?*

Karin Persson



LINFILMEN
som visades på jubileet finns till
uthyrning
Lånekostnad 200 kr varav 150
kr är
dispositionsavgift som återfås
vid returnerandet
av filmen.
Filmen finns både som VHS el-
ler DVD
Låna den hos Karin Persson
Ring 044-740 36 eller 070-311
30 74

Linaktiviteter

OKTOBER

Öppet Hus i Brydestuan

Söndag 2 okt. kl. 11.00 –13.00

Mer info sidan 1.

NOVEMBER

Hushållnings sällskapet SKÅNEJUL

Torsdag 17 nov. kl. 13.00 -
20.00

Fredag, Lördag 18 - 19 nov.
Kl. 10.00 – 18.00

Söndag 20 nov. kl. 10.00 -16.00

Södra Färs Bygdegårdsföre- ning

JULMARKNAD

Lördag, söndag 26 och 27 no-
vember

Kl 11.00 -16.00

Plats Solvalla

SVALÖV

Detta gamla fotografi fanns i
samlingarna som vi fick.

På tredje våningen i huset fanns
samlingarna.

här nedan är huset



Linfrö finns till salu.

Två sorters frö finns till salu Na-
tasia och Ilona.

Tel. 044-740 36/0703 113 074

Vill du bli medlem i Skånelin?

Skånelins syfte är;

- * att sprida information om spånads-
och oljelin
- * att vara kontaktorgan för alla linvän-
ner
- * att ge medlemmarna så goda villkor
som möjligt vid bråkning och
och skäktningsarbeten i före-
ningens "Brydestua"

Årsavgiften är 100 kr/ år samt 50 kr
för varje övrig familjemedlem som vill
vara med i föreningen.

Årsavgiften sätter du in på
bankgiro 386—3008



Foto Lotta Svensson

- Ni hittar vår hemsida på
INTERNET!
www.skanelin.se
- Här finns aktuell information och
bilder från våra aktiviteter-
- Vill du skicka e-post till någon i
styrelsen ? Skriv till:
info@skanelin.se