



Våren 2010

Linum

**Information från
SKÅNELIN.**

2 olika SPINNEGILLE anordnas!

Lördag 1 maj anordnas Spinnegille/arbetsdag, i Brydestuan – Knutstorp
tid 11.00 -17.00.

För de som vill delta, ordnas förtäring till självkostnadspris.

Anmälan om deltagande görs till Karin Persson tel. 044-740 36 / 0703 113 074
senast 26 april

Lördag 15 maj anordnas Spinnegille i Oppmanna, Møllegårdsvägen 103,
Arkelstorp, hos Ruth o Sture Hammarkvist

Tid 10.00

Fika och lunch till självkostnadspris. Anmälan om deltagande till Ina Nilsson

Tel. 0415 13115

Senast 1 maj !



Linums redaktion:

Redaktör: Kristina Schlyter e - post:
K.schlyter@bredband.net
krs@utb.simrishamn.se

Ansvarig utgivare: Karin Persson.

För de som inte har möjlighet att skicka manuskripten via e - post kan skicka
dessa till

Karin Persson, Strövågen 195, 291 95 Färlöv

Föreningen Skånelins årsberättelse 2009

Föreningen har under verksamhetsåret haft 103 betalande medlemmar.

Antalet protokollförda sammanträden, 9 st, inklusive årsmötet.

Under året har föreningen deltagit i 12 olika linaktiviteter runt om i Skåne.

Skånelins styrelse har bestått av:

Karin Persson, N. Strö, ordförande
Helén Christensson, Västra Torup, v ordförande
Kristina Schlyter, Borrby, kassör
IngBritt Truedsson, Bjuv, sekreterare
Jan Lindberg, Wärmö Billeberga, ledamot

Suppleanter

Elsa Persson, Kvistalånga
Vakans

Revisorer

Jan Greger Persson, Kävlinge
Sven-Erik Olsson, Sjöbo
Inga-Britt Persson, Sjöbo, suppleant

Valberedning

Ruth Olsson, Sjöbo Sammankallande
Ulla Jönsson, Trelleborg
Betsy Persson, Kävlinge

Styrelsen har under verksamhetsåret haft åtta protokollförda sammanträden:

14 mars	Konstituerande möte, Församlingshemmet, Kågeröd
04 april	Styrelsemöte, Brydestuan, Knutstorp
03 maj	Styrelsemöte, Brydestuan, Knutstorp
05 september	Styrelsemöte, Kvistalånga
17 oktober	Styrelsemöte, Östra Sallerups kafé
26 november	Styrelsemöte, Telefonmöte
16 januari 2010	Styrelsemöte, Östra Sallerups kafé

13 mars 2010 Styrelsemöte, Sjöbo församlingshem

Föreningens årsmöte 2009-03-14

Karin Persson, inledde årsmötet med orden – Kära linvänner i Skånelin. Jag hälsar alla medlemmar välkomna till årsmötet 2009. Därefter gjorde Karin en resumé över arbetet, som hon och övriga medlemmar i Skånelin, lagt ner under verksamhetsåret 2008. Karin avslutade talet med, härmed anser jag årsmötet öppnat.

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2010 skall vara oförändrad d v s 100 kronor per medlem, samt för medlemmar i samma familj, 50 kronor per år.

Stadgeändring föreslogs och beslutades.

Reseersättning till förtroendevalda och funktionärer i samband med Styrelsemöte och vid representation för Skånelin diskuterades. Beslutades att det skall utgå enligt de skattefria statliga normerna, för närvarande 18,50 per mil.

Mötet beslutade att föreningens namn är "Föreningen Skånelin" efter förslag från medlemmar under kaffepausen.

Linaktiviteter : Demonstrationer och Information.

April	Lions familjedag, Sjöbo, den 26 april
Maj	Araslövs församling, den 10 maj
Juni	Näsums Hembygds- och fornminnesförening, den 21 juni Burlövs kommun: Mollégårdens kultur den 28 juni
Juli	Burlövs kommun: Kronetorps Mölla den 5 juli Frosta Härads Hembygdsförening den 26 juli
Augusti:	Tockarps Hembygdsdag, V. Torups Hembygdsförening, den 9 augusti Rönneberga Härads Hembygdsförening, Asmundtorp, den 16 augusti
September:	Tiansgården, den 5 september Fornföreningen Gudahagen, den 19 och 20 september

Öppet hus i Brydestuan, 2009-10-03, för medlemmar som ville ha sitt lin bråkat och skäktat.

Lindemonstration på Billehögsskolan i Billeberga, 2009-10-05.

Vi var på Billehögsskolan och demonstrerade hur man praktiskt går tillväga när man bereder lin. Eleverna fick prova på alla moment samt ta del av Skånelins Lin film på DVD.

Spinnegille

Ytterligare ett spinnegille anordnades lördagen den 16 maj, vid Hallbergs stenar.

Linum

Bladet har kommit ut 2 gånger under året. Ansvarig utgivare är Karin Persson.

Leader

Vi arbetar vidare med Leader kontakter.

Övrigt

Uppskattat besök, den 5 september, hos Elsa Persson, damastvävare och styrelsemedlem i föreningen. Hon har fantastiska vävnader!

Allt fler besöker vår hemsida.
Hemsidan: www.skanelin.se
E-mail: info@skanelin.se

Styrelsen för Skånelin

Anförande vid öppnandet av årsmötet med föreningen Skånelin på Källhaga i Hörby 20 mars 2010

I en del tidningar finns det en spalt med rubriken "Visste du det?". Samma fråga vill jag ställa till er. Eftersom Gunvor Johansson skall berätta om biskopskåpan ett historiskt plagg, så tänker jag ta upp altardukarna i våra kyrkor.

I somras hade vi där jag bor besök av experter på kyrkliga och historiska textilier. Det plockades fram mässhakar, altarbrun, antependier och jag plockade fram altardukar med broderade, virkade och knypplade spetsar, en del gjort av folk i bygden, "syföreningstanter", allt välgjort och naturligtvis i finaste linne.

Men visste ni att antikvariska bevarandeprinciper inte gäller för linnetextilier. De tas inte ens upp i inventarieboken, därför de betraktas som förbrukningsvara.

Vi har endast hobbyodling av lin i Sverige. Det linne som nu skall användas till kyrkotextilier kommer utifrån.

De linnetextilier med spetsar som vi har i kyrkorna i dag och som kärleksfullt har gjorts till hembygdens kyrka, med vad skall de ersättas när de är utslitna? Inte kan jag tänka mig att dagens människor gör de arbetena. Jag sa utslitna. Hur hanteras linnetextilierna? Det åläggs kyrkvaktmästare att sköta dem. Kan de det? Var tvättas altardukarna och hur tvättas de?

Jag är rädd för att här går en kulturskatt förlorad, därför att siden och sammet som kommit utifrån, det har ett kulturhistoriskt värde, men inte det som vi kunnat odla fram och förädla själva. Man kanske är hemmablind, och vaknar inte förrän det är för sent.

Karin Persson

Vikingamarknaden i Gudahagen.

Att ordna till en vikingamarknad är inte det enklaste och inte heller att delta, man får tänka i helt andra banor, både vad gäller klädval och när man visar linberedning. Fanns det bråkor? Hur skäktade man? Det enklaste var själva spinningen för spinnrocken kom inte förrän på 1600 – talet, så det gällde att öva upp sig på sländan.

Det var tredje helgen i september som vikingamarknaden gick av stapeln.

Villkoret för att delta var att man var klädd och använder sådana redskap, som man gjorde på vikingatiden. Jag hade fått ett mail att någons tält hade blivit underkänt, så hon fick sy ett nytt.

Jag hade förmånen att besöka ett stort vikingamuseum i Schleswig i somras, där man beskrev kläder och hur man levde, tyvärr var tiden knapp, så det kunde inte bli några ingående studier, men lite snappade man upp i alla fall.

Helen och jag förberedde oss och planerade. Bord fick vi ordna själva. Då fick det bli ett som gick in i bilen. Jag mätte, sågade, borrade och skruvade ihop gamla väl använda brädor och putsade med sandpapper. (Jag hade inga vikingaredskap, och så tar det för lång tid) Träbockar fick fungera som ben. Det hade de även på vikingamuseet. Jag tittade på målningarna i N. Strö kyrka, där Eva sitter och spinner. De bilderna är från 1400-talet. Jag tror inte att det skilde så mycket från vikingatiden till medeltiden.

Ordnade ett fäste i trä och sågade små jack så linet kunde fästas. Borrade ett hål i bordet för att sätta linfästet i. Det blev bra likt bilden i kyrkan.

Kläder, modell medeltid och vikingatid hade vi tillgång till.

Tält - ja inte kunde det vara partytält precis och inte heller moderna tält. Lastbil hade vi inte tillgång till så det fick bli ett litet, - min mans 40-tals tvåmannatält - så vi kunde krypa in någon stans om det skulle regna. Moderna material, såsom plast fick inte synas. Det var att dra igen blixtlåsen på tältet.

Vi hade tur, solsken hela tiden, men blåsten var ett problem vid spinningen, allt kan ju inte vara perfekt. Runt om oss var det massor av stora tält med trästörar och som var väl surrade.

Helén och jag hjälptes åt att berätta (För det mesta Helen, jag spann på sländan) om linet och dess egenskaper, om hela processen fram till spinningen. Det tog på våra röster. Andra dagen fick vi preparera oss med halstabletter. Med hjälp av en klubba bråkades linet. I stället för att använda skäktestol lades linet mot låret, så drog vi med skäktekni-ven. Det gick faktiskt bra. En pinne stacks in i hålet på en gammal häckla och sittande hölls den på plats med foten. Linet blev fint häcklat.

Besökarantalet på marknaden under de två dagarna uppgick till ca 7000 personer och det var danska, tyska, polska och engelska som blandades med svenska språket. Tala fackspråk så alla dessa förstod, det gick bara inte, men de kunde i

alla fall se hur vi gjorde. För övrigt var det hela tiden folk som tittade och ställde frågor. Plats var det gott om så åskardarringen bestod stundtals av 20 till 30 personer. Publiken var en helt annan än när vi besöker hembygdsföreningar. Det var yngre personer, mycket barn. Det pratades minst lika mycket som det demonstrerades. Det frågades om hampa, om det odlas spånadslin kommersiellt i Sverige, varför kläderna som skulle vara hellinne noppade. Tyvärr fick man beklaga att det smugit in syntetiska fibrer i materialet.

Besvikelsen var stor när de hade betalat dyra pengar för det som uppgavs vara äkta vara, men inte var det.

Parkeringsplats och toaletter var utanför området, markerat med Nutid i stora bokstäver, och alla som var klädda i vikingakläder gick gratis in.

Vi befann oss på en stor betesmark som låg på en backe, men vid sidan om själva Gudahagen, men utsikten över landskapet var fin med bitvis skogbevuxna områden.

Gudahagen är ett nytt namn, De gamla Näsumsborna kallade platsen för "Gamle körkebacken" - Gamla kyrko-backen. -



Här lär finnas flera gravar i kullen och kullarna runt omkring. Man tror att det legat ett fornnordiskt gudahov och/ eller en liten kristen träkyrka på krönet. Under 700-talet hade kullen inhägnats med stenar som tagits från bergen i närheten. Längre tillbaka omgärdades kullen på tre sidor av vatten. Ivösjön sträckte sig ända hit upp, och längre tillbaka var det en havsvik av Östersjön, och norrifrån kommer Holjeån, som nu ringlar sig över slätten ner till Ivösjön.

Kung Gustav VI Adolf var mycket intresserad av Gudahagen och gjorde två besök på platsen.

Helgedomar, kultplatser, tings och marknadsplatser låg nära vatten, för det var det enklaste sättet att ta sig fram via vattenvägarna.

En ny marknad är planerad i år igen. Förfrågan har redan kommit om vi vill delta. Får vi, och kan vi, så gör vi det.

Karin Persson



Från årsmötet 2010

Skånelins styrelse består av:

Karin Persson, N. Strö, ordförande
Helén Christensson, Västra Torup, v ordförande
Kristina Schlyter, Borrby, kassör
IngBritt Truedsson, Bjuv, sekreterare
Jan Lindberg, Wärmö Billeberga, ledamot

Suppleanter

Elsa Persson, Kvistalånga
Britt-Marie Larsson, Sösdala

Revisorer

Jan Greger Persson, Kävlinge
Sven-Erik Olsson, Sjöbo
Inga-Britt Persson, Sjöbo, suppleant

Valberedning

Ruth Olsson, Sjöbo Sammankallande
Betsy Persson, Kävlinge
Ina Nilsson, Hörby

De vid förra årsmötet reviderade stadgar-
na antogs.

Medlemsavgift för 2011 beslöts till 150 kr
samt 50 kr för varje ytterligare familje-
medlem.



"Det var en rolig dag"

Så sa en kille på Billeshögsskolan när hans klass hade fått vara med om linberedning under vår, d. v. s. IngBritts och min ledning.

Efter mycket noggrann planering, hade linet bl.a. delats upp i 24 små buntar, en till varje elev.

Klassen hade på vår önskan fått under sin lärares ledning förbereda sig genom att fundera på var deras kläder kommit ifrån.

Och lärarna i sin tur hade informerats om att det kommer att skräpa ner.

Det var tänkt från början att 5-te klasserna skulle ta sig till Knutstorp, men de pengarna hade inte skolan för transport, så kan inte Muhammed komma till berget, får berget komma till Muhammed. Med andra ord vi åkte dit, med bråkor, skäktestolar med tillhörande knivar, samt häcklor och så linet förstås. Sländan tog jag med för att visa hur en tråd blir till. IngBritt tog med bärbara datorn och DVD skivan om linberedning, så eleverna fick se hur det går till.

Klassen delades upp i två grupper, och sedan fick de jobba två och två. Den ena gruppen fick se på filmen, där även tid medgavs till att ställa frågor medan den andra fick utöva linberedning i praktiken. Det gällde att hålla tiden, 45 minuter med varje grupp, sedan blev det byte. Jag höll i den praktiska delen. Häcklorna med alla nålarna studerades med ögonen men även handgripligt.

12 stycken elever satte igång. Först demonstrerade jag bråkorna, sedan fick de prova på. En höll i linet medan kompisen fick med all sin 12-åriga kraft ta i med båda händerna för att lyfta handtaget på bråkan så linet kom in. De orkade inte både hålla i linet samtidigt som de skulle slå till med bråkan. De hjälptes åt och det gick bra. Så visades hur man skäktar, medan nya tog över bråkorna. Slutligen var det häcklingen, som nog uppskattades mest. Eleverna fick se hur risknippet blev lent som hår. Vi hade tre häcklor men det hade behövts fler för det här med att "kamma", det kunde de göra hur länge som helst. Slutligen gjorde jag en liten lindocka av deras färdighäcklade lin. När alla var färdiga spann jag på sländan

garn av lin som jag hade med mig.

Sedan kom gruppen, som hade sett filmen. Det märktes väl att de var förberedda på hur de skulle gå till väga. Under tiden kom flera och visade sina skavanker orsakade av häcklan, men man skall ju vara tuff, så plåster behövdes ju inte. Eleverna hade lärt sig något, men även lärarna erkände att de lärt sig något nytt.

Därför visade vi linberedning på skolan.

Vi hade gått ut till alla skolorna i Svalövs kommun och klasserna 5 hade inbjudits att delta och informeras om lin och linberedning. Två skolor hade anmält sitt intresse. Anledningen till detta är att vi får årliga bidrag till föreningens verksamhet från Svalövs kommun, samt att vi dessutom fått pengar från Stiftelsen Färs och Frosta sparbank och vår uppgift är ju som sagt att vi skall sprida kunskap om linet.

Karin Persson

Julmäsas på Hässleholmshärdan 2009.

Hushållningssällskapetets årliga julmäsas på Hässleholmshärdan var dagarna 19-22 november.

Julmässan som är en stor satsning samlar tusentals besökare från när och fjärran.

Redan i entrén fastnar blickarna på julpynt och konsthantverk.

Matproducenter och olika företag är också representerade.

Många konsthantverkare var här och visade upp sina fina alster, det var stundtals ganska trångt bland besökare och hantverkare, men stämningen var gemytlig och fin.

Skånelin var med för första gången och visade linberedning vilket väckte ett stort intresse.

Besökarna fick lära hur man sådde , skördade och behandlade linet för att till sist spinna

och få en fin tråd. Ett flertal besökare prövade också på att bråka och häckla. En herre började trampa på spinnrocken med full fart när jag vände ryggen till. Detta gjorde att linet fnurrade ihop sig. Han motiverade det hela med "det var så länge sedan jag såg farmor spinna så jag kunde bara inte låta bli."

Vi som demonstrerade var Helen, Barbro, Karin och Elsa.

Det var trevliga dagar vi fick vara med om, förfrågningar blev det också om vår förening och verksamhet.

Vi var nöjda och belåtna damer som åkte därifrån med lite nya tips och idéer.

Elsa Persson



På följande platser kommer vår förening att visa och demonstrera linbedredning.

APRIL

Lions i Sjöbo

Söndag 25 april

Kl. 11.00 - 16.00

Familjedag

Plats: Sjöbo folkets Park

MAJ

Aralövs församling

Vårskapardag

Söndag 9 maj

Kl. 13.30 - 16.30

Plats: Norra Strö

Gamla skola

Burlövs kommun

Möllegården

Kultur i Åkarp

Lördag 30 maj

Kl. 11.00 - 16.00

Plats: Möllevägen 4,

Åkarp

JUNI

Näsums Hembygds och

Fornminnesförening

Hantverksdag

Söndag 27 juni

Kl. 12.00 - 17.00

Plats: Västanå, före detta

Skola i Näsrum

JULI

Mölledagen

Burlövs kommun

Söndag 4 juli

Kl. 11.00 - 16.00

Plats: Kronotorps mölla

Arlöv, Dalbyvägen 63

AUGUSTI

Hembyggsdag

V.Torups Hembygdsförening

Söndag 8 augusti

Kl. 13.00

Plats: Hembygdsgården

Slimminge Byalag

15-års jubileum

Lördag 21 augusti

Kl. 11.00 - 16.00

Plats: Bertil Bergkvist,

Stubbarp.

Wällufsbygdens hembydsförening

Söndag 22 augusti

Kl. 13.00 - 17.00

Plats: Välluvs gamla prästgård.

Vid kyrkan

Från skära till tröska

Lantbrukarna i Kågerödstrakten

Arrangerar

Skördedag hos familjen Nilsson

Söndag 29 augusti

Kl. 10.30 - 16.00

Plats: Åkesholm, Kågeröd

NOVEMBER

Hushållnings sällskapet

SKÅNEJUL

Torsdag 18 nov. kl. 13.00 - 20.00

Fredag, Lördag 19 - 20 nov.

Kl. 10.00 - 18.00

Söndag 21 nov. kl. 10.00 -16.00

Södra Färs Bygdegårdsförening

JULMARKNAD

Lördag, söndag 27 och 28 november

Kl 11.00 -16.00

Plats Solvalla

UTHYRNING

Vill Ni hyra Brydestuan, skäktstol, linbråka, frörepa, häcklor eller rötningsbassäng?

Tag kontakt med

SKÅNELIN

Linfrö finns till salu.

Två sorters frö finns till salu Natasja och Ilona.

Tel. 044-740 36/0703 113 074

HEMSIDA INTERNET!

www.skanelin.se

Här finns aktuell information och bilder från våra aktiviteter-

Vill du skicka e-post till någon i styrelsen ?

Skriv till:

info@skanelin.se

Linsådd och linryckning

Våren 2010 kommer sådd av lin att göras i N. Strö. Det är svårt att bestämma dag eftersom det är avhängigt när jorden är redd.

Linryckning kommer att ske någon gång i slutet på juli eller början på augusti.

Se vidare information på hemsidan.

www.skanelin.se



Seminarium i Dädesjö

25 september

Starttid och sluttid ej klart ännu

Program likaså

Mer info kommer på vår hemsida

www.skanelin.se

HÖSTEN 2010

Anordnas kurs för de som vill lära sig spinna

Troligen i september

Läs mer på vår hemsida

www.skanelin.se