



Våren 2008

Linum

**Information från
SKÅNELIN.**

Årsmöte

Föreningen Skånelin

Intressenter för spånads och oljelin.

Föreningens medlemmar och andra intresserade kallas till
Årsmöte lördagen den 1 mars 2008 kl. 10.00
på Källhaga i Hörby.

* Årsmötesförhandlingar

* Karin Persson berättar om när hon bodde hos en indianfamilj i Guatemala

* Skånelin bjuder på kaffe

Varmt välkomna!

Styrelsen för Skånelin

Vägbeskrivning: E 22 Hörby V. Väg 13 Sjöbo – Hörby – rondeller rakt fram.

Kör in vid skylten Lågehallarna: Idrottsplats (vit skylt). Kör in på Bryggargatan, tag vänster,

Skyllat Källhaga (vänster sida ca 150 meter)

Linums redaktion:

Redaktör: Kristina Schlyter e - post:
K.schlyter@bredband.net
krs@utb.simrishamn.se

Ansvarig utgivare: Karin Persson.

För de som inte har möjlighet att skicka manuskripten via e - post kan skicka
dessa till

Karin Persson, Strövågen 195, 291 95 Färlöv

Vi flyttar vår Brydestua

Efter att sedan 1987 haft vår förankring i centrala Svalöv och dess industriområde, har vi beslutat oss för att flytta till Knutstorp. Ni undrar säkert varför vi inte ansåg oss kunna vara kvar. Anledningarna är följande.

Där vi är nu är det alldeles för fuktigt, med vatten på golvet, Det regnar in. Det har varit så i två till tre års tid. Trots påpekanden till hyresvärden har det inte åtgärdats. Nu går fastighetsägarna tydligen över taken på sina fastigheter, men hittills har inget hänt i Brydestuan. Vi försökte som kompensation få reducerad hyra, men det kan man endast få om något blir skadat. Vi fick avdrag med ½ månadshyra d.v.s. ungefär 1300 kronor.

Vi har ju inte möjlighet att vara där på vintern, då det inte kan värmas upp och därmed får vi förlägga våra styrelsemöten på andra platser runt om i Skåne.

Miljön är ju inte så attraktiv, och dessutom är platsen svåråtkomlig. Vi måste ha kort för att öppna grindarna. Större visningar går inte heller att ha, då det saknas parkeringsplatser. Där är ju firmor av olika slag som finns i fastigheterna runt omkring som också vill parkera.

I Knutstorp är det en underbar miljö. Vi har möjlighet att nå det på ett helt annat sätt. Hyran är lägre. Vi får dessutom tillgång till personalrum med kök och toaletter.

I skrivande stund har vi inte börjat ordna med flytten. Vi skall med förenade krafter göra det så fort vi kan och så billigt som det bara går.

Karin Persson

Vi har fått en gåva ur "Skattkammaren" av Svalöv Weibull.

Det är säkert en hel del som vet att vi fått linmaterial och dokument som Henryk Zienkiewicz arbetat med under de år som han var verksam i Svalöv. Detta är

nu när detta skrivs förvarat på Knutstorp

Så fort vi fick reda på denna förnämliga gåva, så kontaktades Håkan Nilsson Ystads museum, som hänvisade till regionmuseet i Kristianstad och Mia Jehander. Regionmuseet serverar alla museer och andra i Skåne som behöver hjälp och råd om hur kulturföremål förvaras och handhas på bästa sätt. Mia J. och jag åkte till Svalöv där IngBritt mötte upp. En uppskattning gjordes om vad som var akut och måste åtgärdas med det snaraste och vad som skall göras på sikt. Allt skall dokumenteras.

Ibland kan det ha sina fördelar att samla på tidningsklipp. Jag hade en artikel sparad från 1973 som var i tidningen Land och skriven av Astrid Lingrens syster Ingegerd Lindström, där hon gör ett besök i Henryk Zienkiewics "skattkammare" med en bild av denne och professor Arne Hagberg bland massor av lin. Hon beskriver skrotningen av maskinerna och nedläggningen av linförsöken 1971- 72 då en byråchef Georg Hulting i statens jordbruksnämnd kommenterar den aktuella situationen inom linodlingsförsöken på Svalöv. Jag citerar – *De 12 000 kr som jordbruksnämnden anvisat och som Kmt och riksdagen godkände avsåg att säkra inhemsk linodling ur beredskapssynpunkt, inget annat. Vi bedömer numera verksamheten vara av ringa betydelse. Bl.a. har syntetiska ersättningsmaterial för linfibern kommit fram, och därför bör pengarna omdisponeras för andra ändamål* – Slut på citat.

I dag har man kanske en annan aspekt på det hela, med klimatförändringarna vet vi inte hur det blir med bomullen och de syntetiska fibrerna består av fossil. Så den här gåvan kommer kanske att ha större betydelse än vi anar.

Jag skickade E-post till tidningen Land, dels om den ovan nämnda artikeln och om gåvan som vi fått. Reportern lovade att skriva i Land, och det dröjde inte länge förrän där var en liten notis. Respons fick vi av flera läsare som gärna ville se detta lin och övrigt material, och vi skall så fort det går, ge våra medlem-

mar och övriga intresserade möjlighet att ta del av vad vi fått. Datum har vi svårt att uppge nu, så kontrollera vår hemsida. www.skanelin.se

Vi har fått ett kulturarv att förvalta och det skall göras på bästa sätt inte bara för föreningen Skånelin utan för hela Sverige, och så kan vi kanske sätta Svalöv på kartan, om inte annat så för turister.

Karin Persson

Henryk Zienkiewicz arkiv

En dag i september 2007 fick jag ett nödrop via e-post från Karin Persson, ordförande i föreningen Skånelin. Hon hade av Svalöv-Weibull fått erbjudande om att Skånelin skulle få allt arkivmaterial, som bevarats efter ingenjör Zienkiewicz verksamhet vid och i anknytning till hans verksamhet vid dåvarande Sveriges Utsädesförening. Henryk Zienkiewicz verkade i Utsädesföreningen som förädlare av lin och linodlingens allt i allo under andra världskrigets kritiska år. Till erbjudandet var kopplat begäran om snabbt omhändertagande – eljest skulle materialet bokstavligen slängas som avfall och brännas. Nu vädjade Karin Persson om hjälp med nerpackning, Jan Lindberg hade lovat att bidra med traktortransport till brydestuan. Onsdagen den 26 september träffades vi vid Svalöv-Weibulls huvudbyggnad utrustade med alla möjliga sorters kartonger och bananlådor lämpliga att packa i och transportera. Vi åkte hiss upp till tredje våningen, passerade genom 3-4 rum, kom ut på vinden och nådde en rad näthinägnade förvaringsutrymmen, ett med uppbrutet lås – där var arkivet med det tillbudna materialet. När ingenjör Zienkiewicz pensionerades omkring 1970 hade allt arbete med spånadslin sen länge legat nere och förädlingsmaterialet överlämnats till Polen. All dokumentation och mycket material hade lagrats i detta vindsförråd – nu tömdes vinden och ingen visste vad som egentligen fanns i detta förråd. I nätburen fanns hyllor från golv till tak,

fullsmockade med pärmar, böcker, tidskrifter av olika ursprung, kartonger i dåligt skick och stora jutesäckar fyllda med lin - och hampfiber i olika stadier av bearbetning. Det dammade vådligt, vi hade behövt andningsskydd! Av tidskrifter fanns bl.a. alla årgångar av Sveriges Linodlarförenings tidskrift fram till avslut 1946-47, utlandskorrespondens på tyska, ryska, engelska m.fl. språk. Där fanns pärmar med forskningsresultat, litteratur om lin från vitt skilda länder. Karin och jag packade lådorna, märkte dem och sedan kom "bärare" från SW och tog ner dem för trapporna till markplanet, plastade in dem på lastpallar för transport till brydestuan. De stora jutesäckarna innehöll lintågor av alla de slag i olika färgnyanser, de skulle kunna försörja linarbete under många år! Det fanns också hampa i en del säckar.

Där fanns också olika mätinstrument och redskap från Henryk Zienkiewicz laboratorium, vi kunde inte lista ut hur de skulle användas. Men allt packades ner tillsammans med konserveringsglas med prover i vätska.

Tyvärr hade jag inte kamera med för att dokumentera "före, under och efter"! Jag hade inte i min vildaste fantasi föreställa mig att HZ hade kunnat vara så noggrann och systematisk i sitt arbete och kunnat spara allt detta material, som fanns där uppe under takåsen på SW stora institutionsbyggnad.

Nu har materialet flyttats från brydestuan till Knutstorps gods, där bättre förvaringsutrymmen med lämpligare temperatur - och fuktighetsförhållanden kunnat erbjudas.

Vi blev färdiga med allt precis i tid för att institutionen skulle låsas och larmas! Det blev ett tungt och smutsigt arbete och både fötter och ben gav sig till känna, när jag sedan kom hem och kunde koppla av. Det var ett intressant jobb att få hjälpa till särskilt med tanke på allt värdefullt, som där finns. Vi har all anledning att skänka Henryk Zienkiewicz tack samma tankar för gåvan av hans mångåriga arbete.

Ewa Eskilsson



Besök i Dädesjö i september 2007.

Tänk vad man kan visa i denna lilla by uppe i Smålands numera fallna skogar en bit norr om Wäxjö

För att kunna åstadkomma och lyckas med ett så bra program har man det goda samarbetet med hemslöjdskonsulenterna i länet att tacka för.

Författaren till boken, "Den dansande damastvävaren" Berit Eldvik berättade och visade bilder om denne märklige man- Carl Widlund - som var intresserad sedan barn- domen av vävning, kanske inte så mycket för vävningens skull utan för hur det rent tekniskt fungerade.

Han gick på olika vävskolor för att förkovra sig i vävning och damast var det som blev hans signum. Kunderna strömmade till både hemslöjdsfolk men även andra som behövde damast i sin inredning om det nu gällde dukar eller möbeltyg. Kunder från svenska kungahuset saknades inte heller så till prinsessan Ingrid sedermera drottning av Danmark vävde han som bröllopgåva matbordsdukar, thedukar samt stora och små servetter. Garnnummer som användes var 50 och upp till 80 i varpen, och som inslag till det senare hade han garn nr. 100. Carl Widlund testamenterade en hel del till Nordiska museet bl. a. den jacquardvävstol som användes när svenska folkets gåva till vår nuvarande kung vävdes med tre meter breda dukar. Vävstolen står numera på Klässbols linneväveri i Värmland. För er som är intresserade kan jag varmt rekommendera boken. Det är Nordiska museets förlag som har gett ut den. Prova på biblioteket.

Elsa Berglund berättade och visade sin samling av damast. Dessutom väver hon själv. Så det var en mycket kunnig person som delgav oss sina erfarenheter och delade med av sina kunskaper.

Skötsel av linne.

Dagen avslutades med att Anna-Maria, textilkonservator från Smålands museum berättade om skötsel av linnetextilier. Här kommer ett litet axplock av tips och råd. Eftersom linnet innehåller lite luft så gör det att fibern blir glatt.

Om du har gulnande linnetextilier så lägg dem i kallt vatten, då avbryts den nedbrytande processen. Dessa nedbrytningspro-

dukter finns naturligt och är en kemisk process.

Värme, ljus och hög luftfuktighet är förödande för linnet.

Solljus bleker

Silverfisk trivs i fukt, och äter av linnet.

Tvätt

Använd inga moderna tvättmedel och inga blekmedel och optiska vitmedel, då lin är känsligt för alkalier

Lägg i blöt i ljummet vatten med såpa.

Lägg för övrigt alltid i blöt, om du lägger en torr linnetextil i tvättmaskinen, bildas veck som aldrig går ur.

Använd aldrig salt på vinfläck, avbryt festen och koka vatten med lite tvättmedel

Använd diskmedel utan färgmedel och utan parfym. Inga fläckborttagningsmedel.

Y3 neutral för allergiker, Y3 finns flytande

Det är bättre med för lite tvättmedel än för mycket.

Hon sade faktiskt att man kan tvätta linne i 80 gradigt vatten, själv håller jag mig till 60 grader.

Ej mer än 15 minuter i maxtemperatur. Rengöring: Marseilletvål och Galltvål (finns på museum och Märta Måås Fjetterström) mot fettfläckar, citronsyra experimentera.

Frys stearinfläckar och skölj av.

Blanda marseilletvål och vatten så skum bildas, och lägg på fläcken.

Grumme blek och fläcksalter kan du ta bort fläckar med.

Använd aldrig sköljmedel

Skontvätt.

Centrifugera kort

Torktumla aldrig linne.

Färgat linne

Före vävning med färgat garn, prova om det blöder. Tvätta garnet.

Ta ut kulört linne ur tvättmaskinen genast efter tvätt. Det kan blöda.

I sista sköljvattnet håll i en msk 12 % ig ättiksprit i tio liter vatten

Efterarbete

Häng linnet så slätt som möjligt. Själv har jag elrör uppträdde på lina, då bildas inga hårda veck. Skall hänga ett dygn Linne bryts lätt av, tänk på det när ni manglar. Byt vikningar så inte dessa blir på samma ställe varje gång.

Om linnet inte är tillräckligt fuktigt, fukta och lägg det i en plastpåse. Det är enda tillfället då plast är tillåtet att använda.

Mangla och häng upp för att torka. Mangla (slätmangla) när linnet är torrt. Nu får du en slät och glansig textil.

Broderade dukar: läggs på diskbänk eller annan slät yta med det broderade uppåt. Tryck ut med en natursvamp eller en oanvänd wettexduk så det blir slätt. Låt torka på plats.

Förvaring:

Förvara linnet mörkt med 45 – 55 % luftfuktighet och ej för varmt.

Rulla dukar på papprullar klädda med tyg - aldrig plast -

Ek och fur avger syra. Bäst är björk eller bok.

Förvara mörkt.

Kom ihåg:

Skit som faller på ramlar å

Skit som gnids in får man gnida ur

Lycka till

Karin Persson



Spinne i Kverrestad

En strålande vacker sommardag åkte Ruth och jag till Kverrestad för att spinna. Denna lilla ort ligger ca 2 km söder om Lunnarp ute på Österlen. Jag hade fått en vägbeskrivning hur vi skulle komma dit och efter en liten fel körning så hittade vi en underbar gammal gård där vi skulle hålla till. Vi fick parkera min lilla bil i vagnslidret och sedan var det fram med bråkan, skäkteträdet, häcklorna, spinnrocken och lite utställningsmaterial. Vi demonstrerade linberedning och berättade om linet och lin historier hela eftermiddagen för många intresserade åskådare. Gården vi var vid heter Hans Nilsgården och tillhör Kverrestads Hembygds-krets som har lagt ner ett otroligt arbete med att renovera och återställa gården. Gården är inredd i tidsenlig anda. Vart annat år har man öppet hus för allmänheten och bjuder på musikunderhållning, kaffeservering, loppmarknad mm. Ruth och jag njöt hela eftermiddagen i denna härliga miljö.

Bosjökloster

Årets upplaga av Skånedagarna på Bosjökloster bjöd på blåsigt väder med häftiga regnskurar. Det är tur att man har ett marknadsstånd med tak över för det var till att flytta linredskapen in under tak och ut på backen mellan regnskurarna. Men som vanligt var det en mycket trevlig och intresserad publik. Vår uppfattning var att publikantalet inte var lika stort som vanligt men det var väl värdet som spelade en stor roll i det hela. Annars så bjöds det på mycket musik, olika uppträdanden och mycket gott och trevligt att titta och smaka på

Julmarknad på Solvalla

På Solvalla Bygdegård i Sjöbo deltog vi även vid 2007 års julmarknad. Det är ett uppskattat inslag i alla de aktiviteter som genomförs där.

Vid pennan Birgit B

**Vi inbjuder
till
spinnegille**

Plats: Hässleholms Hembygdspark

Dag: 3 maj 2008

Tid: 10.00 – 16.00 cirka

Program:

Vi spinner på våra medhavda spinnrockar, och pratar lin med besökarna.

För de som önskar, ges möjlighet att se vad som finns både ute och inne i denna oas mitt i staden

Förtäring:

För de som önskar förmiddags och eftermiddagskaffe finns tillgång till hembygdsparkens café. Lunch serveras till självkostnadspris.

Anmälan till lunch, senast den 26 maj 2008 till Elsa Persson, Kvistånga tfn: 0451- 360 27

E-post anders@kvistalanga.se

Lämpligt att ha med: Spinnrock, fint väder och ett glatt humör, och så något att spinna förstås.

Varmt välkomna!

Vägbeskrivning: Hembygdsparken ligger intill Hässleholms kyrka. Vid gamla genomfarten (väg 21) är skyltat hembygdspark.

vid spinnrocken och jag visade bråkning, skäktning och häckling. Det var en fin dag, det kom många besökare och det var liv och rörelse, både unga och gamla var intresserade, lyssnade och ställde frågor.

Helén Christiansson

På följande platser kommer vår förening att visa och demonstrera linberedning.

Frosta Härads hembygdsförening

Söndagen den 20 juli 2008

kl. 13.30 -16.30

Demonstration av hur en gammal linbast och brydestua används.

Plats: Brydestuan i Svensköp

Vägbeskrivning: I centrala Svensköp kör mot Linderöd ca 200 meter, skyltat.

Slimminge Byalag

Lördagen den 16 eller 23 augusti 2008

Kl. 11.00 – 16 .00.

Plats: Stubbarp, Skurup

Näsums Hembygds och fornminnesförening

Söndagen den 2 juni 2008

kl. 12.00- 17.00

Firar 20 – årsjubileum

Plats: Näsums hembygdsmuseum

Burlövs kommun

Söndagen den 6 juli

Kl. 11.00 – 17.00

Plats: Kronetorps mölla i Arlöv

Araslövs församling

Söndagen den 13 april

Kl. 13.00 – 17.00

Vårskapardag

Plats: Norra Strö gamla skolan

Lions i Sjöbo

Söndagen den 27 april

Kl. 11.00 – 16.00

Familjedag

Plats: Sjöbo Folkets Park

Visning av linberedning på skördefesten på Trelleborgen då Trelleborg firade 750 års jubileum.

Lördagen den 22 september klockan 10-15 var det 750 års skördemarknad på Trelleborgen i Trelleborg och Skånelin var på plats.

Ulla Jönsson och Helén Christensson (undertecknad) var där och visade hur man beredde och spann lin. Vi var i det s.k. medeltidshuset och där hade vi "dukat" fram redskap, bilder och annat material som berättade om linet och linberedning. Ulla satt

Södra Färs bygdegårdsförening

Första adventshelgen

Julmarknad

Plats: Solvalla

Information Karin Olsson tfn 0416 - 10768

Linets levnadsöden

Jag var en jungfru helt smärt och skön
min kjol var utav silke och var grön.
Regnskyar över mitt huvud drogo
mina ljusblå ögon emot dem logo.
Men länge varade ej min lycka
fast länge nog må de andra tycka
En dag sig hände uppå min äng
en hop av flickor de kommo i fläng.
De gjorde mig genast båd sorg och ve
ty aldrig mer fick jag himmelen se.

De revo och ryckte mig upp ur mitt hem
mitt unga liv tvangs jag giva dem.
Sen sänktes jag ned i djupan sjö
jag breddes och vädrades sedan som hö.
Sen kastades jag upp på den hetan rist
av elden sveddes min kropp förvist.
Därefter brötos mina lemmar i tusende
stycken
och därav hade de glädje mycken.
Sen fördes jag till en svärde dans
där bands min kropp i mång knut och
krans.

Mitt hår det kammades mycket slätt
av vassa tänder att få mig helt nätt.
Sen tjänar jag på spinnrockens huvud som
hår
tills flickan fingrarna i mig får.
Hon nappar och snor mig till långt in på
kväll
men också jag skyndar till rullen så snäll.
Jag haspas och varpas och sedan uppvin-
das
i vävstolen sölvas.
Från spolen med skytteln jag springer
ikapp
jag får där av vävskeden mångt rapp.

Sen breddes jag ut på ängen lång som jag
är
att solen må färga mig snövit och skön.
När jag sen tages bort från den grönan

äng
nog händer jag pryder en konungs
säng.
Till graven med fattig och rik får jag
vända
och där mitt levnadslopp tager sin
ända.

Upptecknad av Herbert Jeppsson, Högseröd. Enligt honom skall den vara från 1850-talet.

Lämnad av hans son Börje Jeppsson, Högseröd, som är medlem av styrelsen i Frosta Härads Hembygdsföreningen.

2008-01-02 DÅ

KURSER I LINBEREDNING 2008

För de som är intresserade av linberedning ordnas kurser såväl i södra delen som i nordöstra delen av Skåne. Det är med glädje vi noterat ett ökat intresse för linberedning - från skörd till färdig lintråd -

Start: Vi rättar oss efter när linet är färdigt att skörda.

Plats: Bestäms under våren, sommaren.

Tid: Tiderna bestäms av kursdeltagarna.

Information / Anmälan: Kontakta
Telefon: 0416 - 122 30 : Ruth Ohlsson, Sjöbo
Telefon: 044 - 740 36 : Karin Persson, Färlöv

SPINNING I SJÖBO VÅREN 2008

Lördagar: Jämna veckor

Plats: Sjöbo församlingshem.

Tid: Mellan klockan 09.00 - 12.00.

Fika: Eget fika.

Spinnrock: Medtages. Kan eventuellt lånas.

Kontakta: Ruth Olsson.

Telefon: 0416 - 122 30

Föreningen Skånelins årsberättelse 2007

Föreningen har under verksamhetsåret haft 121 betalande medlemmar.

Under året har föreningen deltagit i 13 olika lin aktiviteter runt om i Skåne.

Den 19 juni var medlemmar i Skånelin och presumtiva medlemmar, på rundvandring på Fredriksdal i Helsingborg. Besök på Lillarydsgården med trevligt föredrag och uppskattad förtäring. Även ett besök på hampa utställningen, hanns med.

Skånelins styrelse har bestått av:

Karin Persson, N. Strö, ordförande
Maria Herneke Walter, Genarp, v ordförande
IngBritt Truedsson, Bjuv, sekreterare
Kristina Schlyter, Borrby, kassör
Helén Christensson, Perstorp
Jan Lindberg, Wärmö
Birgit Bonthron, Sjöbo

Suppleanter

Inga-Britt Persson, Sjöbo
Gunnar Nilsson, Hammenhög
Elsa Persson, Kvistalånga

Revisorer

Jan Greger Persson, Kävlinge
Stig Jönsson, Trelleborg
Sven-Erik Olsson, suppleant

Valberedning

Ruth Olsson, Sjöbo
Ulla Jönsson, Trelleborg
IngBritt Truedsson, Bjuv, tills vidare

Styrelsen har under verksamhetsåret haft åtta protokollförda sammanträden:

17 mars Årsmöte, Källhaga, Hörby
17 mars Konstituerande möte, Käll-

haga, Hörby
05 maj Styrelsemöte, Hembygdsgården, Asmundtorp
08 augusti Styrelsemöte, Gunnarshög, Hammenhög
29 september Styrelsemöte, Brydestuan, Svalöv
26 november Styrelsemöte, Telefonmöte
12 januari 2008 Styrelsemöte, Knutstorp, Svalöv
01 mars Styrelsemöte, Källhaga, Hörby

Föreningens årsmöte

Föreningens ordförande, Karin Persson, hälsade de närvarande välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2008 skall vara oförändrad d v s 100 kronor per medlem, samt för medlemmar i samma familj, 50 kronor per år. Beslutades att föreningen skall följa de skattefria statliga normerna, för närvarande 18 kronor per mil. Detta gäller även i samband med årsmöten.

Styrelsens förslag till stadgeändringar på fem punkter godkändes av årsmötet 2007. Kommer att tas upp årsmötet 2008.

Jan Lindberg, underhöll med dragspelsmusik och solosång. I samband med kaffepausen blev det även Allsång.

Lin aktiviteter: Demonstrationer och Information.

April

29 Lions dag i Sjöbo

Maj

5 Spinnegille Hembygdsgården i Asmundtorp

Juni

- 6 Färe Montessoriskolan i Sibbhult
24 Näsums hembyggsdag i Näsrum

Juli

- 1 Arlöv Möllornas dag på Kronotorps mölla
29 Glimåkra, Gamlarp

Augusti

- 18 Slimminge byalag, demonstration
19 Kväresta
26 Skördedag på Åkesholm i Kågeröd

September

- 1-2 Skånedagarna på Bosjökloster.
22 Skördefest på Vikingaborgen, Trelleborg. En av demonstratorerna deltog vikingaklädd.

November

- 24 Linberedning i Svensköp

December

- 2 Demonstration på Regionmuseet i Kristianstad
2 Julmarknad, Solvalla Bygdegård Sjöbo.

Brydestuan

Öppet hus i Brydestuan i Svalöv den 29 september, mellan Klockan 10.00 - 13.00.

Linum

Bladet har kommit ut 2 gånger under året. Ansvarig utgivare är Karin Persson.

Övrigt

Under året har styrelsen aktivt sökt och funnit ny lokal för verksamheten. Brydestuan i Svalöv kommer att flyttas till Knutstorps Gård i Svalövs kommun. Flytten beräknas bli under vintern/våren 2008.

Styrelsen för Skånelin

Vill du bli medlem i Skånelin?

Skånelins syfte är;

- * att sprida information om spånads och oljelin
- * Att vara kontaktorgan för alla linvänner
- * att ge medlemmarna så goda villkor som möjligt vid bråkning och skäktningsarbeten i föreningens "Brydestua"

Årsavgiften är 100 kr/ år samt 50 kr för varje övrig familjemedlem som vill vara med i föreningen.

Årsavgiften sätter du in på plusgiro 44 44 63-4 eller bankgiro 386—3008

UTHYRNING

Vill Ni hyra Brydestuan, skäktstol, linbråka, frörepa, häcklor eller rötningsbassäng?
Tag kontakt med

SKÅNELIN

Ni hittar vår hemsida på
INTERNET!
www.skanelin.se

Här finns aktuell information och bilder från våra aktiviteter-

Vill du skicka e-post till någon i styrelsen ?

Skriv till:
info@skanelin.se