



LINUM

Informationsblad
från Skånelin

Våren 1996

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN SKÅNELIN

Föreningens medlemmar och andra linintresserade kallas härmed till årsmöte **lördagen den 9 mars 1996 kl 10 00 hos Vävaren i Båstad i Boarp, mittemot Hasses lada.**

- * Årsmötesförhandlingar
- * "Vävaren" visar sin verksamhet. Tillfälle finns att köpa "Vävarens" linnevaror.
- * Förflyttning till Hembygdsparken i Boarp
- * Kaffe i Skorstensgården, lingänget är värdar
- * Visning av Hembygdsparken

Hjärtligt välkomna till en intressant dag med Skånelin

Styrelsen

Föreningen Skånelins årsberättelse 1995

Föreningen har under sitt nionde verksamhetsår, 1995, haft 295 medlemmar. Medlemsavgiften har varit 70:-. Medlemmarna har erbjudits frivilliga mecenatbidrag. En minskning av medlemsantalet har skett jämfört med föregående år. Styrelsen föreslog att sända höstnumret av Linum till de medlemmar som ej betalat medlemsavgiften med en påminnelse.

Följande ledamöter har ingått i Skånelins styrelse:

Jan Greger Persson	ordförande
Eskil Persson	vice ordförande
Sonja Johannesson	kassör
Barbro Nyberg	sekreterare
Göran Kuylenstjerna	
Sven-Erik Mårtensson	
Eva Ekstrand	

Styrelsen har under året haft 5 sammanträden.
17 jan Eva Ekstrand, Kävlinge
18 mars Bollerup
29 maj Barbro Nyberg, Arkelstorp
3 aug Sonja Johannesson, Kävlinge
7 nov Sven-Erik Mårtensson, Glemmingebro

Föreningens årsmöte hölls lördagen den 18 mars på Lantbruksgymnasiet i Bollerup. Ordf Göran Kuylenstjerna kunde hälsa ett 50-tal medlemmar välkomna. Årsmötet inleddes med en parentation för Henryk Zienkiewicz och Rosie Johansson, som avlidit och lämnat oss under året. Båda hade betytt mycket för Skånelins startande och verksamhet.

Därefter följde stadgeenliga förhandlingar samt val av styrelse och övriga funktionärer.

Ordf tackade avgående kassören Betsy Persson för hennes mångåriga engagemang för Skånelin.

Eskil Persson framförde föreningens tack till avgående ordföranden, Göran Kuylentjärna och sammanfattade i ord hans värdefulla insatser för Skånelin under de åtta år han fört ordförandeskapet.

Årsmötet valde som ny ordförande Jan Greger Persson, Kävlinge.

Mötesdeltagarna kunde därefter höra ett intressant föredrag av Hans Albäck, fönsterhantverkarna AB, om "Linolja, en miljövänlig basråvara". Efter mötet serverades kaffe och deltagarna fick se en uppskattad mannekänguppvisning av linnekläder från Maria Maruschka.

Efter årsmötet kunde deltagarna besöka vävstugorna hos Gunnel Mårtensson och Elna Danielsson.

Övriga aktiviteter

Föreningens medlemmar gjorde på inbjudan en resa till ett Spinnegille i Ljungby. 28 av våra medlemmar hörsammade inbjudan. Syftet med Spinnegillena är att dela med sig och öka sina kunskaper om linet samt ta del av hur andra linföreningar arbetar.

Vid en linkonferens i Broddebo, Linköping den 30 september anordnad av Föreningen Östgöotalin representerades Skånelin av Eva Ekstrand och Rut Olsson.

"Bastuan" i Boarp har invigts med bl a utställning av lin och linne.

Skånelins medlemmar har vid flertal tillfällen under året informerat om och demonstrerat linberedning i bl a:

Hallsberg Hembygdsförening, Lövestad.

"Smygedagarna" med c:a 10 000 besökare i samarbete med Vuxenskolan, Turistbyrå och LRF.

"Svenstorps skördefestival" i samarbete med idrottsföreningen.

"Gammeldags" i Åhus Folkets Park.

"Hörjelgården" i Sjöbo.

"Malmöfestivalen".

"Medeltidsmarknad" på Citadellet, Landskrona.

Vikingaby i Hög.

Skånedagarna på Bosjökloster.

"Linets dag" i Svalöv med utställningar och demonstrationer.

Glimåkradagarna, "Lin till bruk och lyst", där Skånelin hade en stor monter med demonstrationer under mottot "Från strå till trå" och hemslöjdskonsulenterna "Linne rätt och slätt" med demonstration och slätgöring på olika sätt.

Dessutom har Skånelin medverkat vid julmarknader i Teckomatorp, Citadellet i Landskrona, Kulturen i Lund samt på Hushållningssällskapets julmässa i Bollerup.

Dessa aktiviteter kan också ge bidrag till Skånelins kassa genom försäljning av olika linprodukter.

Brydestuan i Svalöv.

Räddningstjänsten har varit på syn i brydestuan och godkänt maskiner och anordningar.

"Linum"

Föreningen Skånelins medlemsblad har utkommit våren 95 och hösten 95.

I Linum får våra medlemmar utförligare information om händelser och aktiviteter under året, bl a intressanta artiklar rörande linet. Utskriften görs på Malmöhus läns Hushållningssällskap, tryckningen görs på Svalöv Weibull AB och distributionen av kassören.

Styrelsen vill rikta ett varmt tack till föreningen Skånelins medlemmar för visat stort intresse för föreningens mångskiftande verksamheter.

Arkelstorp i februari 1996

Styrelsen för Skånelin

Jan Greger Persson

Eskil Persson

Sven-Erik Mårtensson

Sonja Johannesson

Eva Ekstrand

Göran Kuylentjärna

Barbro Nyberg

Nyhet på apotek

Besvär och lidande vid muntorrhet kan lindras med linfrö.

Det finns många orsaker till muntorrhet, t ex:

- * biverkan av läkemedel
- * minskad salivproduktion vid depression; diabetes
- * Sjögrens syndrom
- * strålbehandling i huvud/halsregionen

Salinum är ett nytt, unikt muntorrhetsmedel som hjälper till att ersätta den salivfilm som går förlorad vid muntorrhet.

Salinum innehåller slembildande ämnen från *linfrö* som är smörjande och fuktbevarande och påminner om naturlig saliv. Medlet är utvecklat och testat i samråd med bl a Tandvårdshögskolan i Malmö

Skånelin under snart 10 år

Göran Kuylentjerna

Nu skall vi skörda linet idag
Häckla det väl och spinna det bra
Sen skall vi väva tröja och kjol
svänga oss glatt i dansen

Med denna folkvisa inleds den utredningsrapport som jag avlämnade till Industridepartementet i början av 1987. Utredningen genomfördes med hjälp från olika håll, av Eskil Persson, skånelins nuvarande vice ordförande, och mig själv. Initiativet till utredningen hade tagits av personer som ville att linodlingen skulle återupptas och som ville att svenskt lin skulle användas i svensk hemslöjd. Det långsiktiga målet var att linfibern skulle återta sin gamla roll som "vår" fiber. En förutsättning för detta var, enligt utredningen, att vi fick en förädlingsprocess som gick i samma snabba takt som i folkvisan ovan.

Intresset för lin ökade på olika håll i landet och hos oss i Skåne inbjöd Kirsten Persson och några likasinnade i augusti 1986 linintresserade i Skåne till ett möte i Svalöv. Frågan väcktes om behovet av och uppgifterna för en linförening. Denna skulle verka för att man tog tillvara kunskaper om linodling och beredning och att ordna kurser. Vidare skulle medlemmarna erhålla råd om sorter och odling samt

avsättning av produkterna. En viktig punkt var att föreningen skulle medverka till en linberedningsstation med maskinell utrustning för hobbyodlare.

Mötet uttalade sig för att en linförening skulle bildas och en särskild interimstyrelse utsågs. Initiativtagarna utgjorde basen i den nya styrelsen med Kirsten Persson som eldsjäl och Eskil Persson med gamla och nya meriter samt jag själv som med nya linmeriter blev ordförande.

Ett intensivt arbete påbörjades i arbetsgrupper för stadgar, lokaler och finansiering samt maskinutrustning för en beredningsstation. Intresset koncentrerade sig tidigt kring beredningsstationen eller brydestuan som många hellre ville kalla den. Den 29 november 1986 bildades Skånelin. Redan då presenterades idén om en framtida maskinstation. Föreningen skulle ha ett medlemsblad, Linum, som skulle komma ut två gånger per år. Lokaliserings- och lokalfrågan diskuterades. Olika alternativ prövades. Svalövs Kommun ställde sig tidigt positiva och var beredda att medverka till att finna lämpliga lokaler. Det var en rolig period. Alla medverkande hade ett starkt engagemang och man tyckte sig känna något av gamla förenings-Sverige. Under 1987 löste sig lokalfrågan i en nedlagd industribyggnad i Svalöv, där kommunen medverkade till finansieringen av hyran. Vi beställde ett eldrivet skäkthjul och därefter en ny bråkmaskin med hela nio valspar hos Lans Mekaniska Verkstad i Teckomatorp. Den 5 december 1987 invigdes beredningsstationen av linhanteringsens nestor Henryk Zienkiewicz. På mindre än ett halvt år var föreningens ursprungsmål uppnått. Uppslutningen blev stor och i början av 1988 hade vi över 200 medlemmar.

Vi sade från början att det var viktigt att föreningen hade en sund ekonomi. Varje investering skulle vara klart finansierad - huvuddelen med egna medel - innan vi satte igång. Vi fick dock vid ett par tillfällen ta banklån och det var inte det enklaste, då föreningen hade en dålig ekonomisk bas. Vi fick stöd från många håll, Svalövs Kommun med hyran, Länsstyrelsen i Malmöhus län gav ett utvecklingsbidrag och bidrag kom också från sparbanken, häradsgillen m fl. Uppoffrande insatser av Skå-

nelins medlemmar vid mässor och utställningar gjorde att vi hade en bra ekonomi.

I slutet på 80-talet stabiliserades verksamheten. Brydestuan blev omtyckt. Olika kurser utnyttjade den och många odlare kom dit för att bereda sitt lin, inte bara från olika delar av Skåne utan också från Halland, Småland och Västergötland. Intresset var också stort från våra grannländer Norge, Finland, Island och Danmark. Vi var stolta över vad vi hade åstadkommit. Skånelins brydestua i Svalöv hade blivit ett centrum för hobbyodlare i södra Sverige.

Självklart gick utvecklingen inte utan problem. Vi fick dammbildningsproblem som var betydligt större än vi räknat med och vi höll på länge, innan vi fick godtagbara förhållanden. Ambitionsnivån höjdes och man tyckte att skäktningen gick för långsamt. Röttningsarbetet var en tung process och vi tog fram en transportabel behållare av väv som kunde hyras av föreningen.

Det arbetades intensivt med att finna en lösning på en bättre skäktturbin och kontakter togs i olika länder bl a Belgien och Polen och medlemmar av föreningen var också på studiebesök i olika länder. Vi ansåg att vi fann en billig och effektiv lösning i en polsk maskin, som var transportabel och som efter att vi erhållit stöd från länsstyrelserna i Kristianstad och Malmöhus län och från Nämnden för Hemslöjdsfrågor vi också lyckades finansiera. Den polska skäktturbinen installerades i slutet av 1991 och ökade effektiviteten betydligt i brydestuan.

Aktivitetsnivån i Skånelin har under de gångna åren varit hög. Ganska tidigt ordnade vi i september varje år Linets Dag tillsammans med Vuxenskolan i Svalöv i anslutning till beredningsstationen. Där visades beredning av linet och där visades även färdiga produkter av lin. Linets Dag har blivit populär och vi har årligen haft över 200 besökare.

Föreningens medlemmar har på många håll medverkat i linkurser och demonstrationer rörande linodling och linets beredning. Föreningen har arrangerat studieresor bl a till Polen och Holland och mindre grupper av medlemmar har också besökt andra länder.

Intresset för linfrågor i hela landet har vidgats och idag finns drygt ett 20-tal linföreningar i landet bland vilka Skånelin medlemsmässigt är den definitivt största. Skånelin har drygt 300 medlemmar. Årligen har linkonferenser anordnats ute i landet. En av de första var hos oss med Skånelin som värdar i Röstånga 1989 och åren därefter har föreningens medlemmar deltagit i konferenser över hela landet.

Ursprungligen var Skånelin framförallt koncentrerat på fiber, men efterhand har också intresserade oljelinodlare kommit in i föreningen och idag arbetar vi parallellt med de olika utvecklingslinjerna. Vår bedömning har varit att all forskning och utveckling som arbetar med lin är värdefull oberoende av om det är spånad eller oljelin. Skånelin har också medverkat till att stimulera olika typer av forskningsprojekt som en uppföljning av 1986-års linutredning och det gäller att finna effektiva former för friläggning av linfibern. Det arbetar man med fortfarande och om linet skall återta den roll som vi ursprungligen önskade och många linintresserade i Sverige önskar, så gäller det att detta forskningsarbete fortsätter och att vi så småningom kan se att linet och fibern återtar den roll som de en gång har haft i vår del av världen.

Det har varit stimulerande att vara med och bygga upp Skånelin. Många engagerade människor har gjort att Skånelin blivit vad det blivit. Det är personer med starkt linintresse som samlats och utvecklat en förening som är aktiv och de har gjort det från grunden. Det har nu gått snart tio år sedan föreningen bildades. Linet har fått en starkare ställning både på fiber- och oljesidan. Vad gäller fiber är det främst hobbysidan, som varit hjälpt av det ökade intresset för naturfiber. Det kommersiella genombrottet har vi ännu inte sett, men det kan komma ganska snart, om man lyckas lösa friläggningen av fibern på ett effektivt sätt.

Oljelin odlas idag storskaligt och intresset för linolja är tilltagande. Det är här viktigt att Skånelin också framöver fungerar som en påtryckargrupp för att forskningen och utvecklingen på linområdet fortsätter.

Jag lämnade ordförandeposten vid Skånelins stämma i fjol och kommer i år att lämna styrel-

sen. Jag tackar alla medlemmar för många trevliga och stimulerande år och önskar er lycka till framöver.

Skånelin vill väcka nytt liv i nyttig gröda som ger både tråd och föda

Kirsten Persson

Så stod det överst på vår skärm på vävdagarna i Glimåkra. Det var tolfte upplagan av detta evenemang, som går av stapeln sista helgen i oktober och varar i dagarna tre.

Vävstolsfabriken är arrangör och ansvarig för alla aktiviteter. 10 000 - 15 000 personer vallfärdar dit och Glimåkra blir "Vävens Mekka" och centrum för svensk handvävning och väv-kultur.

Hela byn engageras och lever upp och orten placeras i händelsernas centrum. Idrottsföreningarna hjälper till och står för bl a bilparkeringen, där man finner inte bara svenska bilar utan även danska och tyska. En del ungdomar hjälper till med kaffe- och matservering och på så vis får idrottsföreningarna ett extra klirr i sin kassa.

Det var inte bara Vävstolsfabriken som fylldes av besökare, som förutom att entusiasmeras av den fina utställningen där även kunde fynda vid lagerrensningen. Det vill säga, om man var ute tidigt första dagen. Det blir fort slutsålt.

Bland annat såg vi där en utställning av elever vid Handarbetets Vänners Skola, Stockholm med temat "Rum i förvandling" och Sommar-karaktär". Vävstolsfabriken hade hyrt in en del av sin stora utställning i grannföretagets Källbo lokaler. Här kunde vi beundra och rösta på bidragen till vävtävlingen med temat "Dukar till vardag och fest". Här fanns också Holma Helsingland AB, som visade sitt sortiment och talade om att de ser fram emot att få kravodlat lin från Finland och att de numera bleker lingarnerna med väteperoxid, som är miljövänligare än klor, som de använde tidigare.

De som fick tiden att räcka till, tyvärr inte vi "skånelinare", kunde göra ett besök på det nyöppnade Svenska Vävstols Museet.

Så var det Folkets Park med en hel del utställare, och där Skånelin fått en central position. Nästan hela dansbanan.

Temat för årets vävdagar var "Lin och linne till bruk och lyst" och av den anledningen fick Skånelin en inbjudan att delta. Efter att ha

besökt vävdagarna, om inte alla så de flesta år, och sett vilket stort arrangemang det är med många besökare, så behövdes lite betänketid, innan vi kunde tacka ja. Det kändes ju också lite smickrande, och vi förstod möjligheten för Skånelin att marknadsföra sig. Planering påbörjades, som väl var, i god tid, för snart var det "dagen" då vi skulle ordna vår utställning. På dansbanans mitt massor av linkärvar, skördade i Billeberga några månader tidigare. Runt omkring hade vi placerat de olika redskapen, som krävdes för beredningen. Redskapen hade Snickargården, Glimåkra, tillverkat och lånat ut. På så vis demonstrerade vi och marknadsförde deras produkter också. Vi tror säkert att de fick en hel del besökare och köpare. Särskilt då vi visade hur bra nytillskottet till häcklorna, en fin-finhäckla, fungerade. Som tema hade vi valt "Från strå till trä". På skärmen visade vi 33 häcklade prover. Från olika årgångar, sorter och rötningar samt olika vävnader av handspunnet lingarn. Vid spinnrocken satt Mikael, som för några år sedan blev skånsk mästare i linspinning. Han tilldrog sig hela tiden en stor skara beundrare, där han satt lugnt och avslappnat och spann den finaste tråd, samtidigt som han svarade på frågor och biändades av fotoblixlar.

Sällskap på dansgolvet hade vi av Kristianstadslänets hemslöjds konsulenter, som visade användandet av linolja och under temat "Linne rätt och slätt" demonstrerades såväl gnidesten som mangelbräde och mangel. Där fanns även "Växbo Lin" som inte bara spinner lingarnerna utan numera även väver mycket vackra dukar och handdukar, som vi kunde beundra. På de omgivande ytorna runt dansbanan fann vi Karin Persson, Färlöv, som visade "Farmor Bengtas garn från Baltiska utställningen 1914". Där fanns även Glimåkra vävstugeförening i aktion, Svenska Vävrådet, Vi Väva-re i Skåne och Blekinge m fl.

Det fanns mycket mer intressant som vi inte hann att se, då vi själva hela tiden hade grupper av intresserade, som ville se vägen "från strå till trä". Det var jobbiga, men roliga dagar. På kvällarna åkte vi till Immelns vandrarhus, där vi tillsammans med en hel del andra utställare hade inkvarterats och där knöts då flera trevliga och givande kontakter.

Vi - det var Eva, Mikael och jag Kirsten, som hållit i pennan.

Rikslinmöte i Linköping

Eva och Ruth

Vi var inbjudna av föreningen Lintågan till rikslinmöte i Linköping den 30 september 1995.

Det var ett späckat och innehållsrikt program hela dagen. Vi började kl 09 00 med besök hos Svenska Spetsar med dess vackra utställning. Margareta Carlsson höll ett intressant föredrag om Svenska Spetsar och knyppling. Därefter blev vi snabbt lotsade till Östergötlands Hemslöjd. Där blev vi under Ann-Sofi Svansbos ledning guidade runt i deras lokaler och tittade på alla aktiviteter. Det var aktivt arbete överallt.

Kl 10 30 samlades vi för mötesförhandlingar under ordförandeskap av Margareta Sjöberg, Orsalin. Eftersom vi var deltagare från Norrland till Skåne blev det många olika inslag om sådd och skörd.

Tiden går fort och det blev tid för lunch. Klockan 12 blev vi serverade en god sådan i Munkkällaren. Därefter var det dags för en uppskattad bilfärd till Broddbo, där Anita och Doris visade upp sina fina alster och bjöd på kaffe och bullar. Så var det dags för avfärd och från Linköping for vi tillbaka till olika delar av landet. Efter ett så digert program blev det inte mycket tid över till några mer ingående diskussioner på mötet. Det var nog en del frågor som vi inte riktigt hann med. Årets rikslinmöte blir i Stockholm och ev 2 dagar.

Skånedagarna på Bosjökloster

Ulla, Ruth, Solgerd

För andra året i rad har vi varit med på Skånedagarna på Bosjökloster.

Vädret har väl inte varit det bästa något av åren. Lördagen var fin och mycket folk rörde sig runt om och vi hade en intresserad publik. Söndagen regnade fullständigt bort. Eftersom linet suger åt sig 80 % fuktighet var det omöjligt att arbeta med. Men vi ser fram emot 1996 års Skånedagar med torrt och fint väder, så vi kan missionera om Linum usitatissimum - det högst nyttiga linet.

Skånelin på Malmö-Festivalen

Betsy Persson

Under festivalveckan, 12 augusti - 17 augusti 1995 fanns Skånelin på Hjälmarekajen tillsammans med Charlotte Weibull. Skånelin representerades av Betsy Persson samt Margit och Evert Nilsson. Evert underhöll med spel på nyckelharpa och damerna spann lin. Det var mycket folk samlade under alla festivaldagarna och många frågor om linberedning ställdes. Som vanligt fick intresserade besökare själva bråka några rötade linplantor och sedan också häckla fram den rena fibern, något som var ett uppskattat inslag i vår linpropaganda.

Lindagar på Skansen i Stockholm

Eskil Persson

I månadsskiftet augusti/september brukar Skansens Lindagar inträffa. Följs traditionen även i år kommer alltså lindagarna att hållas under tiden den 29 augusti - 1 september. Allehanda aktiviteter kring ämnet lin och linne presenteras då. Informatör i detta ämne har varit AnneSofie Ampén, som i nästa nummer av Linum bidrar med artikeln "Glänsande Linne". AnneSofie har själv de senaste åren deltagit på Skansen, Älvrosgårdens helgdagsstuga, där hon visat hur man tvättar linne rätt och fel samt berättat om sina rika erfarenheter om linnevård.

Programavdelningen för Lindagarna försöker varje år att förnya sig genom att införa nya aktiviteter. Kanske finns det bland Skånelins många aktiva medlemmar någon eller några, som skulle vilja visa upp sig under Skansens lindagar i år. Hör i så fall av Er till undertecknad, så kan kontakt förmedlas med programavdelningen för Skansens lindagar.

Resultat av pristävlingen i Linum hösten 1995

Eskil Persson

Alla avgivna svar i Linums lilla pristävling var alldeles korrekta. Dessvärre var de icke så många att de tenderade att spränga brevlådan på den adress, till vilken de skulle insändas. Kan man dra slutsatsen att uppgiften var alltför svår? Troligen inte! Inför gås och gris, Mårten och Jul, ågnade förvisso icke Linums

läsare så många tankar åt den välsignelsebringande Calvadosen, som kan intagas såväl som aperitif som digestif. Äpplen är frukten, som Calvadosen tillverkas av. Vinnare av 1:a pris, 150:- blev Ann-Sofi Jeppson, Lund och 2:a priset, gratis medlemskap i Skånelin 1996, gick till Elvi Johnsson, Kågeröd.

Vi tackar för visat intresse för pristävlingen och alla uttrycksfulla utlåtanden och åsikter om smaken på Calvados. De var lika många som tävlingsdeltagarna!

"Linkvällar" på Dahlåkra gård i Hammar

Gunnel och Sven-Erik Mårtensson

Sommaren 1995 introducerade vi något nytt i linsammanhang. Vi hade något som vi kallar "Linkvällar". De här sommarkvällarna skall inte alls blandas ihop med de traditionella linkurserna, som hålls på olika håll i Skånelins verksamhetsområde. Snarare kunde de tjäna som en början till ett "linliv". Någon eller några anmälde sig senare till kurserna i Sjöbo och Svalöv.

Tanken på att bara ha några timmars linintroduktion har sommarbesökarna i damastväveriet gett oss. Jag brukar sitta och spinna lin under tiden turister och andra besökare tittar in i ateljén. Det är vid dessa tillfällen som det helt naturligt uppstår en mängd frågor kring trådens tillkomst. Det var kanske under en sådan förklaring för tre-fyra personer, som idén uppstod att "undervisningen" skulle kunna bli mer rationell.

Med hjälp av turistföreningens och ortstidningens "Det händer idag" marknadsförde vi oss. Fyra tisdagar hade vi våra "Linkvällar". Deltagarna kunde anmäla sig samma dag, bara det fanns plats. De flesta anmälde sig mycket långt i förväg. Vi var tvungna till att begränsa deltagarantalet. Detta dels för att köerna inte skulle bli alltför långa vid redskapen, dels för att vi skulle få plats på verandan vid kaffedrickningen. Vår veranda heter Dahlåkra 18 stolar med stol nr 19. Anledningen till namnet är uppenbar. Tillnamnet nr 19 har sin speciella historia.

Kvällen inleddes med att de fick en kort teoretisk genomgång av linets sådd och beredning. Detta kunde ske ute på gräsmattan, strax

upptill vårt lilla linfält. Sommaren 1995 var det inte svårt att ha tur med vädret!

Därefter fick de rycka lin på fältet. De som ville kunde rycka ett handsmått och ta med hem för att röta på egna gräsmattan.

Sedan var det dags för arbete! Varje deltagare fick en liten knippa färdigrötat lin att bereda själv. De bråkade och skäktade av hjärtans lust och energi. Tänk att alla ser lika fascinerade ut när linfibern börjar synas, i det från början styva strået! Under tiden uppstod den här trevliga stämningen, som ett gemensamt knog skapar! Det var också härligt att vi kunde vara utomhus. Hur entusiastisk man än är inför linet, så kan det inte förbises att det är ett dammigt arbete. Vi hade förstas andningsskydd på lager, ifall vi skulle behöva stå inne på logen.

När *alla* hade en liten docka häcklad lintåga att stolt visa upp, och de *flesta* en plåsterlapp på fingret, gick vi in på verandan och drack kaffe.

Där inne fortsatte vi att prata om lin, linne och linnenvätt.

Varje kväll blev på något sätt alldeles speciell. En del av deltagarna hade egna berättelser som "de hört" kring linet. Därigenom blev kvällarna olika. Vi kan verkligen säga att deltagarna kom både från när och fjärran. Det var de närmsta grannarna, skåningar, turister från norra Sverige, Tyskland och England.

LINKVÄLLAR 1996 blir det tisdagarna 9, 16 och 23 juli. Vi börjar kl 19 00 och slutar när siste deltagaren går hem. Avgiften är 80 kr för vuxen och 30 kr för barn. Detta inkluderar allt. Anmälan är obligatorisk och kan ske samma dag, bara det finns plats! Vi kan även ställa upp andra kvällar för enskilda grupper. Tel 0411-226 42.

DAMASTUTSTÄLLNING

Långfredag t o m Annandag Påsk 10-18

Välkomna!

Gunnel Mårtensson, Dahlåkra, tel 0411-226 42
Kustvägen Ystad - Kåseberga. Skylt i Hammar!

Linfilmen "Från skörd till tråd", som L J Foto, Svalöv gjort, har varit mycket utlånad till skolor och föreningar, och det har funnits önskemål om att få köpa den.

Den finns nu i en ny version (12 min) att få köpa för 250:- efter hänvändelse till L J Foto, Svalöv, tel 0418-62 909.