



Linum

Hösten 2018

Medlemstidning för
SKÅNELIN.

25 kr



STORT TACK till alla som skänkt lin och redskap
till oss under året

TACK TACK TACK TACK TACK TACK TACK TACK

Du missar väl inte

LIN-Caféet?
20 oktober

Kom och gör bland annat
Linänglar, tomtar och linpojkar

Skånes Lincentrum, Knutstorp
Kl 11.00–14.00
Medtag egen fika

EV MATERIAL- KOSTNAD!
Läs mer på vår hemsida
www.skanelin.se

Linums redaktion:

Redaktör: Kristina Schlyter e - post:
kmschlyter@gmail.com

Ansvarig utgivare: Eva Olsson

För de som inte har möjlighet att skicka manuskripten via e - post kan skicka
dessa till

Kristina Schlyter, Dammgatan 3, 276 30 BORRBY

Sponsorer

Sparbanken Syd



Från Spinnkursen den 14 –15 april

I helgen har jag varit på spinnkurs!
Innan har jag bara använt slända, men har inför kursen införskaffat en Kiwi 2. Den är en liten dubbeltrampad historia, för er som inte sett någon sådan innan. Precis upppackad och ihopsatt fick den följa med till Lincentrum på Knutstorp på sin jungfrutur.



Joda. Jag stirrade på den. Läääänge Men inte kom den igång av sig själv inte. Men så började ena trampen att gå lite försiktigt. Men.....Tråden gick av i ett. Hann liksom inte med att få linet tvinnat innan det försvann in i hålet! Så gick det av igen förstås. Jag skall inte tala om hur många gånger jag trädde om under de första två timmarna. Så provade kursledaren, och vips blev det säkert en hel meter. Då fick jag bekräftat att det inte var fel på spinnrocken i alla fall..... så jag igen då...."poat så det bloar" som man säger i Skåne. Efter fika blev det lite bättre men långt ifrån hur jag hade tänkt det hela.

Inför kursdag två tänkte jag att jag går inte dit! Säljer skiten! Ett sådant nederlag! Det blir aldrig något vettigt av detta! Men jag åkte iväg i alla fall, och efter lunch någonstans upptäckte jag att en av mina kurskamrater filmade mig. Kursledaren tittade på och hade något fuktigt i ögonen och han sa: "Ser ni!... Lena har "flow"! Och jag var så inne i spinnandes, lutade mig tillbaka mot stolsryggen och bara matade på. Linet rann genom fingrarna och bägge fötter fick nu göra tjänst. Huj vad det gick undan! Mitt egenodlade

lin, berett med mycken möda vågade jag mig på nu. Så vackert det blev!

Lena Andersson

Levande gård Stidsvig



Slöjdens dag på Bosjökloster

Arrangemanget gick av stapeln den 13 maj. En dag med strålande sol och sommarvärme vilket resulterade i färre besökare än vanligt. Många barn och vuxna kom och beskådade Karin och hennes spinnrock. Trots få besökare fick vi en del som var intresserade till höstens spinnkurs.

SKÅNELIN HYR UT:
Häcklor (Gåva från H. Zienkiewicz familj) uthyres veckovis mot kvitto.
En avgift på 1500 kronor erläggs om häcklorna ej är återlämnade på avtalad tid.
Rötningsbassäng, 14 dagar pris 200.
Kontakta Eva Olsson ordf.
Mobil:

Midgårds skola på beök på Skånes lincentrum.

Den 5 juni var Midgårds skola från Röstånga på Skånes lincentrum för att lära och få inblick i den ädla konsten att bereda lin. Vad vi inte visste då var att det skulle bli en het sommar, så vi var tack samma att vädrets gudar var med oss. Vi hade mannat oss för att ta emot 2 klasser elever på 18 respektive 27 barn. Där ute fick halva klassen bråka skäkta och häckla, medan där inne fick de ta del av vad lin kan användas till och så fick de så linfrön i en egentillverkad kruka av tidningar. Intresset var stort. Transporten av eleverna skedde med hjälp av föräldrar och för övrigt någon frivillig som ställde upp med fordon. Jag var där inne och hade hand om den mer teoretiska delen och jag märkte att hade de varit och jobbat ute var de inte så mottagliga för informationen. De hade helt enkelt blivit trötta, men så är det med barn. Men de tyckte det var roligt, vilket även vi tyckte.

Karin Persson



Nåsums hembygds och fornminnedförenings hantverksdag gick som brukligt av stapeln dagen efter midsommardagen. Det var den 30 i ordningen i oavbruten följd. Tillströmningen av folk var stor, liksom intresset för linets hantering för att få fram fibern som sen kan spinnas. Det var många som man kände igen, och som brukar besöka evenemanget år efter år. Hantverkarna var många, men som Torgils Svensson- ordförande i föreningen- sa, det blir allt mer tunnsått med det riktigt gedigna hantverket.

Det hade ordnats artister från Skåne, såsom författaren Björn Ranelid som med sitt enorma ordförråd, likt en popmaskin, där aldrig orden tryter och med den skånska dialekten gjorde att besökarna fick sig ett och annat till livs av denne berättare

Sången stod Olle Jönsson för, Iförd cowboyhatt och stövlar i denna sommarvärme. Han är ju det stora dragplåstret i Lasse Stefans dansband, som den här dagen utförde han en enmansshow. Folkdans hör ju en sådan dag till, och den dansanta uppvisningen stod en grupp från Blekinge för.

Kaffe och kakor- hembakta sådana- och lotterier för att få klirr i föreningens kassa ingick också i det som bjöds den här dagen. Åskan hängde i luften, men vi- Eva och jag - hade garderat oss med en presenning. Men när jag körde hem, då kom ett med de värsta skyfall jag varit med om. Jag kunde inte köra utan fick stanna bilen, men så småningom ju närmre Strö jag kom, desto mindre vått blev det och här var det torrt.

Karin Persson

Familjedag med Onsjo Hærads Hembygdsförening på Gamlegård
 Här fanns allt denna dag. Kortege med veterantraktorer, Skolsalen med lärare var öppen. Man gjorde smör och ost Sydde på trampmaskin och tvättade. Skånelin visade hur man beredde lin.



Hembygdsföreningen har gjort en liten film

Om dagen som du kan hitta här
<https://youtube.com/watch?v=rFhs42mN52g>

Eva Olsson IngBritt Truedsson

 * **Linfrö till salu** *
 * För den som önskar linfrö för *
 * egen odling så har jag tre *
 * olika sorter. *
 * Blåblommande Natasja och *
 * Ilona. *
 * Vitblommande Henryk. *
 * Enligt Greta Johansson som *
 * varit på Sätergläntan så anser *
 * hon att det vita linet är det *
 * bästa att spinna med. Det har *
 * dessutom mindre antal frö- *
 * kapslar. *
 * Karin Persson. *
 * 070 311 3074 *

Båstad, Norrvikens trädgårdar och hantverksmässan .

Redan på torsdagskvällen var Monica, Thomas och jag där uppe och ställde iordning vår plats.



Dagen efter var Monica och jag på plats hela dagen i värmen , Det var så varm så sulorna på mina ecco skor smälte då jag gick ut ur tältet på metalltrappan.



IngBritt Truedsson

Dag 2

Man får starta tidigt på morgonen för att hinna dit. Det var Lena, Betsy och jag som skulle klara av denna dag. Det gällde att gardera sig med dricka. Där var mycket folk, men stranden drog nog mer en sådan dag. Det är alltid ett stort intresse, om inte annat hur de skall hantera sina ärvda handvävda linnedukar. Det är frågor om linoljor, hur och var den skall kunna användas. Det är tur att jag för många år sedan gick på kurs om hur man bl.a. använder linoljor och till vad. Den kunskapen är bra att ha i bagaget. Men värmen i tältet var det värsta och alldeles vindstilla. Publiken stannade och tittade, men har man långa öron kan man inte undgå att höra t.ex. "Här går man bara igenom, det är för varmt" Publiken minskade en bra bit innan stängningsdags så Lena tog över och jag körde hem.

Karin Persson

Dag 3

Även denna dag var det strålande sol och varmt. Detta till trots var det många som kom in i värmen till oss . Vi fick nya medlemmar, fler intresserade till höstens spinnkurs och mycket, mycket gott snack. De andra utställarna kom bort och pratade hos oss eftersom det var för varmt för besökarna att till exempel prova stickade och sydda plagg i lin, ull och skinn. En av trähantverkarna fick tips om hur han skulle utveckla sin sländmodell så den kunde användas både toppstyngd och bottenstyngd . Allt efter tycke och smak. Vi hade en härlig men varm dag och körde därifrån trötta men glada.

Eva Olsson, Kristina Schlyter

Bara Härads hembygdsförening



Visade självhushållets hantverk i och utanför Burlövs gamla prästgård.

Det var ganska många som ställde färdan till Burlövs kyrkby där man visade växtfärgning, linberedning, snickeri, bandvävning, ullspinning, yllebroderi och knyppling.



Framtida medlem?

*Lena Andersson
IngBritt Truedsson*

Skördedag i Asmundtorp 26/8

I dag har jag o Monika O varit på skörde-gille i Asmundtorp. En fantastiskt fin gammal gård som var inredd på gammalt sätt och med många fina saker i läng-orna.



Monika hade med sin kompis Mari och de spann lin tillsammans ute i solskenet. Många mycket intresserade besökare o Kirstens Perssons son kom också o prade, han tyckte det var fint att vi visade linfilmen.



Eva Olsson

Bilder från en av sommarens utställningar på Skånelin

Den 7 juli kom Helen Persson, Fille Fin Till Skånelins Lincentrum och visade Stickat i Lin. Vi hade många och lång-

våga besökare. Bland annat en cyklist som visade sig vara från Australien och han blev mycket intresserad av vad vi hade att visa



Mycket att välja bland.

Härliga färger

Snygg eller hur?



Årets lin- Hur blev det?

Jag sådde linet den 6 maj, och jag hade bestämt mig för att inte så mer än 25 kvm. Jag hade orötat lin sedan förra året. Och man kan ju inte lägga på hög hur mycket som helst. Tur var väl det att jag inte sådde mer. Visserligen är lin ett fantastiskt material, Det klarar torkan bättre än något annan gröda. Men man skall ju rensa ogräs också och i denna värme som var, hade det nog varit en grannlaga uppgift att orka med. Men linet blev långt ca 90 cm. Ryckte det gjorde jag i mitten på juli. Jag struntade i att frörepa. Jag har frön och jag tyckte inte att min son skulle kladda med så lite lin, och dessutom blev ju hans gröda sämre än något annat år. Det kostar pengar att tröska. Jag lade linet i badbaljan för rötning och det gick ju fort. Så ringde de från Skansen och undrade om jag hade rötat lin. Jag blev nästan het om öronen, men det blev till dem och även Fredriksdal. Så tomt för lin som jag har nu är det länge sedan jag hade .

Karin Persson



Vad finns på Skånes lincentrum på Knutstorp?

Det är många nya medlemmar som kommit till i föreningen, och ni undrar säkert vad som göms bakom de höga väggarna. Här finns en utställningshall eller rum. Där visas lite av linhanteringen historiskt och vad lin kan användas till. Detta rum

används även som förenings, utställnings och samlingslokal.

Ovanför utställningsdelen finns en del material som föreningen fick 2007 från Svalöv-Weibull.

I den "kalla" avdelningen står maskinerna. Där är en stor skäktturbin, som enbart skäktar linet. - En sådan användes på Svalövs utsädesförening när de skulle se utfallet av hur mycket och vilken kvalitet linet hade vid forskningsförsöken.- Den maskinen som föreningen förfogar över kommer från Polen och är den enda i Sverige. Hur den transporterades hit har jag inte riktigt kläm på, men en stor kran lyfte upp den på andra våningen i centrala Svalövs industriområde, när föreningen höll till där. På den tiden var den lokala pressen på bettet och rapporterade om detta och jag har sett en bild på när den hänger i luften. Sedermera flyttades skäktturbinen ner och i en annan lokal. Och sedan gick det inte att vara där, då det regnade in och stod vatten på golvet.

En skäktmaskin konstruerades efter en idé av Henryk Zienkiewics.

Där finns en bråkmaskin, så man på ett rationellt sätt kan bråka linet. Den maskinen har 10 valsar.

Ett stort rötningsskar för den som önskar låna det för att vattenröta sitt lin. Där är redskap som vi använder när vi är ute och demonstrerar linberedning och så ännu mer material från Svalöv Weibull. Välkomna att titta in.

Karin Persson



