



Linum

**Medlemstidning för
SKÅNELIN.**

Hösten 2022

25 kr

**STORT TACK till alla som skänkt lin och redskap
till oss under året**

Tack för alla fina tillverkade saker i lin

Som Skånelins ordförande vill jag framföra ett stort TACK till de medlemmar som hjälper till att tillverka och skänker olika saker i lin som vi sedan säljer när vi är ute och demonstrerar på olika arrangemang runt om i Skåne.

Det är hemvävda disktrasor, linänglar, vättar, tomtar och olika tovade saker, som hjärtan, ekollon, hästar, änglar m m att t ex hänga i granen.

Dessa saker väcker så mycket beundran och uppmärksamhet.

TACK, TACK och åter TACK, ni är guld värda!



Linums redaktion:

Redaktör: Kristina Schlyter e - post:
kmschlyter@gmail.com

Ansvarig utgivare: Eva Olsson

De som inte har möjlighet att skicka manuskripten via e - post kan skicka
dessa till

Kristina Schlyter, Dammgatan 3, 276 30 BORRBY

SPONSORER

Sparbanken Syd

**SVALÖVS
KOMMUN**
PLATS FÖR LIV


Lushällnings
sällskapet

Sy- och hantverksfestival i Malmö

Årets Sy- och Hantverksfestival gick av stapeln den 8 - 10 april. Mässan var mycket välbesökt - 5599 personer mot 4506 2019. Det märktes på mässdeltagarna att det var något man längtat till efter två års uppehåll. Ca 75 utställare fanns på plats och utbudet var stort, allt från tyger, sytillbehör, symaskiner, knappar, garner, pärlor och läder.

Vi hade många intresserade besökare i vår monter, där Monika och Eva satt och spann. Många stannade till och berömde deras verk. Vi demonstrerade även hur man bereder linet. Många barn ville prova på att bråka, skäkta och häckla linet. Under dagarna tovade vi kycklingar av de blånor som blir kvar när man häcklat linet. Kycklingarna hade strykande åtgång. Försäljningen av linfrö som vi packat i 20 gr påsar för 1 kvm lin hade strykande åtgång. Vi sålde också en hel del linoljesåpa. Många av köparna kände redan till såpan och ville komplettera sitt förråd.

Eva Rosengren



Skånska Lantlivsdagarna

Den 7-8 maj anordnades Skånska Lantlivsdagarna på Bosjökloster, där vi deltog. Vi var placerade i logen tillsammans med olika föreningar, bl a Ateljé Svenskt Allmoge (Yllebroderi), Mittskånes Hemslijödsförening (vikning av pappersblommor), Kreativa Diva (blomsterdekorationer), Flora Konst (måla med blommor), Tråens Hantverk (skapa med ull), Anders Angel (singlade bollar).

Vi demonstrerade hur man bereder linet. Eva och Monika satt vid sina spinnrockar och spann. Många av besökarna stannade till och beundrade deras hantverk. I montern fanns också Anki och Eva R som stod för försäljningen. Vi sålde en hel del linoljesåpa. Ibland var det glest mellan besökarna, då tovade vi hjärtan av blånorna.

Vädret var perfekt och runt 1500 nöjda besökare lämnade mässan med många fina saker och minnen.



Odlings- och beredningskurs med Visseltofta Hembygdsförening

Jag blev i våras kontaktad av Annika Pettersson i Visseltofta Hembygdsföreningen som planerade att genomföra en odlings- och beredningskurs för sina medlemmar. Vi kom överens om att jag skulle komma upp till dem för en föreläsning den 8 maj om linets historia, odling och visa linberedning. Det skulle pågå under ca 1 timma men det blev till 2 istället då alla var otroligt intresserade.

Efter fika med supergod äppelkaka åkte vi ut till den blivande linåkern på ca 50 kvm och sådde linet.

Linet grodde och växte på bra i början men sen kom torkan och det fanns inte möjlighet att vattna.

Den 7:e augusti träffades vi igen vid linåkern och nu var det dags att rycka linet. Det var inte så långt som det brukar bli men fullt användbart och mycket blev det ändå. Linet hängdes upp i balvagnen för transport till gården och för att torka.



Deltagarna träffades efter ca två veckor för att frörepa och lägga till rötning. Man lade både ut på gräset och lite för rötning i sjön, nyfikna på om det skulle bli någon skillnad i färgen. Under rötningstiden var det väldigt lite regn och mycket torrt vilket gjorde att det tog lite längre tid än det brukar. Linet togs in och torkades på logen.



Nu pratade vi om ett datum då så många som möjligt kunde vara med för linberedning på Skånes Lincentrum i Knutstorp, det blev av den 6 november med 11 deltagare som jobba för fullt från kl 10 ända till kl 15 då alla var för trötta för att fortsätta. Lite lin fick man ta med sig hem som skulle skäktas och häcklas klart.



På bilden med det häcklade linet ser man att det inte blev så stor skillnad på



rötningsmetoden, den stora mängden är landrötat och den lilla som ligger på tvären är vattenrötat

Fantastiskt roligt att få träffa alla trevliga och intresserade deltagare i kursen och Hembygdsföreningen

Eva Olsson

Spinnkurs 21-22 maj

Två av deltagarna på vårens spinnkurs har skrivit ner vad de upplevde. Först Maja Magnusson som var nybörjare och Kerstin Liljekvist som gick på sin andra kurs.

Helgen den 21 - 22 maj deltog jag och fyra andra i en linspinningkurs hos Skåne Lin. Under helgen fick vi med hjälp av kursledarna Eva och Monika lära oss att trampa i gång våra spinnrockar. Eva och Monikas lugna och metodiska instruktioner kombinerat med uppmuntran och glädje gjorde att vi alla lämnade kursen med en varsin härva lingarn och massor med nya kunskaper.

Kurslokalen var inspirerande i sig, bara linberedningen och det historiska arkiv som fanns gjorde att jag fick inspiration och glädje med mig hem. Den inspiration och glädje jag kände ökade även när vi trampade igång våra spinnrockar och koncentrationen i lokalen steg så att den nästan gick att ta på. Lokalen blev i perioder helt tyst på prat och det enda som hördes var

spinnrockarnas spinnande. Vi kämpade på i takt och i otakt. Stundtals hörde jag bara min egen spinnrock samtidigt som jag gungade och spände hela kroppen för att hålla hjulet igång. Jag gungade så mycket att jag kände vågorna i kroppen när jag senare skulle sova. Som att vara sjösjuk blev jag nog spinnsjuk. Jag är fortfarande spinnsjuk, men inte så att det fortfarande gungar när jag ska sova utan för att jag har hittat ett nytt brinnande intresse.

Under kursen fick jag även möjlighet att köpa en spinnrock. Med hjälp av Eva och Monika, deras kunskaper och den kontakt de fått med Ulla så fick jag möjlighet att köpa och fin traditionell Ashford. Vilket avslut det blev för mig på kursen.

Att få ägna en helg åt textilhantverk och att få lära sig något nytt kändes verkligen både kul och lyxigt. Jag har ett stort intresse för textilhantverk och linet ligger mig varmt om hjärtat som född och uppvuxen i Hälsingland. Jag är tacksam att jag har fått lära mig mer om att spinna och även fått ytterligare förståelse för linet som fiber. Nu är jag sugen på att prova odla lin för att sedan spinna med det.

Tack Eva och Monika och även Ulla som har gjort så att mitt spinnäventyr kan fortsätta nu när jag har både (grund)kunskaper och även min alldeles egna spinnrock!

Maja Magnusson

FOTO FRÅN VÅRENS SPINNKURS



Kerstin Liljekvist skriver

Jag var på linspinnarkurs för ett och ett halvt år sedan på Skånes Lincentrum i Knutstorp.

Då lärde jag mig grunderna för att spinna lin. Sedan dess har jag övat och övat och övat. Så, helgen 21 - 22 maj var det dags igen. Denna gång ville jag lära mig hantera olika linfästen.

Ett långt för långa linfibrer och ett kortare för korta linfibrer.

Det är fantastisk roligt att spinna med hjälp av linfästen. Man bara matar in linet i spinnrocken. Det blir ett flyt i spinnandet. Tidigare har jag hållit linet i handen. Då går det inte att förbereda någon större mängd fibrer eftersom det då klumpar sig i handen och blir ohanterbart. Med fästena kan jag förbereda en hel lindocka på en gång

Tre viktiga saker har jag lärt mig på kursen.

1. Häckla alltid om linet innan det sätts på linfästet.
2. Var lätt på handen, men bestämd, då linet fästs på linfästet. Utnyttja fibrernas förmåga att haka i varandra.
Då blir linet som ett tunt flor och det är en förutsättning för att spinnandet enkelt ska flyta på.
3. Om tråden, under tiden man spinner, går av och snurrar in sig och "försvinner" på spolen, vänta tills linet torkat och blås och/eller raspa lätt på det spunna linet för att hitta änden igen. Eftersom jag är den lite otåliga typen, kan jag rekommendera att man har två spolar till sin spinnrock. Byt helt enkelt spole och börja spinna igen medan den andra torkar.

Till mina spinnrockar har jag endast fästen för korta linfibrer. Därför täljde jag till ett eget fäste, "gran", till min ena spinnrock.

Sedan vävde jag ett band för att hålla linet på plats på fästet.



Levande gård och skördedag i Stidsvig

Lördagen den 28 maj var det Levande Gård i Stidsvig och alla utställare och arrangörer skulle vara klädda lite gammaldags. Oj då, jag har ju bara ett hemvävt och handsytt förkläde som skall tillhöra Gärdsdräkten. Som tur var fick jag tag i ett svart linnetyg som knåpades ihop till en kjol och lite vitt lakanstyck till en snibb att ha runt håret. En vit blus fick köpas.



Tingsgården är en vacker gård och väl underhållen så roligt att åka dit. Ute på gården pågick vedklyvning som såg farligt ut, där fanns en del djur och gamla redskap bl a kärror för att köra mjölkkanorna på. Vi utställare blev bjudna på värmande soppa med hembakat bröd



Britt Gren som är redaktör för Östra Ljungby-Källna hembydsförenings medlemsblad Rötterna undrade om jag ville skriva en artikel om Skånelin till deras utgåva till hösten och det gjorde jag gärna.

Jag var även i Stidsvig på skördedagen den 22 oktober. Denna höst var det vackert väder som gjorde att det också var många besökare och fler utställare än det brukar vara.

Fick med mig hem två exemplar av deras medlemsblad Rötterna som innehöll artikeln om Skånelin.

Ett ex finns på Lincentrum *Eva Olsson*

Linfrö till salu!

Följande linfröer finns till salu:

Natasja - blåblommigt lin 150 kr/kilo

Ilona - blåblommigt lin 150 kr/kilo

Henryk - vitblommigt lin 200 kr /kilo

Anmärkning: Enligt Greta Johansson f.d. rektor på Sätergläntan så var det vita blommiga linet bäst att spinna på spinnrock.

Bräkning av fröatgång: 1,5 kg per 100 kvm.

Behöver du frö Kontakta Eva Olsson

Mobil: 070 256 27 46

Sommarens UTSTÄLLNINGAR på Knutstorp

4 juni

Konstnär Ingalill Nyström

Ingalill Nyström driver Ulriksdals Trädgård Arts & Crafts i Kivik och satte upp en utställning på Lincentrum med flera av sina fantastiska tavlor i olika tekniker. Ingalill är docent/FD, Målerikonservator och färgforskare och delade med sig av sin fantastiska kunskap om måleritekniker, färger, om sin utbildning och gjorde även knytningen till linet. Hon hade också med sig sina böcker, måleriverktyg, oljor, målade med oljepastellkritor och informerade om linoljefärgen. Besökarna uttryckte också hur bra de tyckte Ingalills utställning var. Någon vecka efter Ingalills utställning besökte Monika Olsson och jag henne i Kivik där vi gick runt i hennes magiska och stora trädgård och även fick besöka besöka ateljén. En vacker liten tavla följde med Monika hem.



2 Juli

Textilkonstnär Gunvor Johansson från Staffanstorp

Gunvor är känd som vävare i kyrkotextil och Skånska konstvävnader såsom Rölakan, Hel-och Halv krabba och Dukagång.

Som medlem i Skånelin under många år var det bara en enkel förfrågan om hon ville komma till oss och ställa ut, vilket kunde bli en bråkdel av allt hon har gjort.

Det var en strålande vacker somardag och det kom många besökande varav många kände till henne.

Gunvor är ju också en bra föreläsare som hade mycket att berätta, tolkningar från gamla mönster till nytt och modernt. En mycket lyckad dag.



6 augusti

TellMeYourStories med Ann-Charlotte Larsson

Ann-Charlotte Larsson har tagit fram ett textilkoncept som hon döpt till TellMeYourStories.

Med det vill hon inspirera till att ta vara på kära textilier som kanske bara ligger i skåpet. Vackra dukar, handdukar, sänglinne och spetsar. Det gör inget om det har skavanker. De fina bitarna räddas och blir personliga kuddfodral att glädjas åt i vardagen.

Med tekniken hoppas hon visa att dina textilier kan vara ett sätt att berätta en bit av din historia.

Se foto på nästa sida



Kuddarna pryder sin plats.



10 september

Besök av Marie Ekstedt Bjersing

Den 10 september hade Skånelin besök av Marie Ekstedt Bjersing som är väl känd bland annat som vävlärare på Sätergläntan och en skicklig föreläsare om lin från frö till färdigt handspunnet lingarn.

Marie gjorde två mycket välbesökta demonstrationer där hon visade spinnrockens funktion, bedömde lin och häcklade det. Hon visade hur man sätter upp linet på olika lindhuvuden, spann olika sorters lingarn, både enkelt och tvinnat av långlin och blånor. Marie spann även på en dubbelrock som vi fått låna från Norra Strö hembygdsgård. Alla förundrades över att det över huvud taget gick att spinna två trådar samtidigt. Besök gärna Maries hemsida: www.marieekstedtbjersing.com där det bl a finns flera filmer som visar linberedningens olika delar och om spinning eller leta upp henne på Facebook.



Donation från Kerstin Liljekvist

I augusti fick Skånelin motta en fantastisk donation från Kerstin Liljekvist bestående av spunnit fibermaterial och diplom. Kerstin är dotter till vår förra ordförande Karin Persson och det är Karins farmor Bengta Svensson som spunnit fibermaterialet och inte bara fått diplom för detta utan även varit svensk mästare i spinning. Materialet består till största delen av lin men även av svinborst och ull. Så otroligt fint och tunt spunnit. Bengta var född på Ivö och avled i det hus som Kerstin bor i idag i Arkelstorp. Mer finns att läsa om Bengta på Skånes Lincentrum och kom gärna och titta på den mycket fina donationen. Stort TACK till Kerstin



Månsas ett dagsverkstorp i skogsbygd

Hit åkte jag den 1 juli för att berätta om linets historia, odling och beredning efter att ha blivit kontaktad av Emelie Petersson på Kristianstads Regionmuseum. Museet äger torpet Månsas i Skärsnäs efter en donation från tidigare ägarna Thorsen Andersson och Våga Lindell som restaurerat och skapat miljön som det ser ut idag.

Torpet är från 1818 och ligger mitt ute i skogen sydväst om sjön Raslången och norr om Vånga. Det var en lång och stenig skogsväg att bära alla sakerna dit men det kompenseras av intresserade åhörare som gått en lång promenad i skogen för att titta på olika växter.

Dagen på Månsas följdes sedan upp med möjlighet att prova på linberedning på innergården på museet den 24 september. Det var inte många besökare där denna dag men dock två familjer som testade.



Ungdomar på Hörjelgården

Skånelin fick en förfrågan om föreläsning och lindedemonstration från Hörjelgården till den 3 juli för ca 30 ungdomar från olika länder. Det lät ju spännande men det var ju på engelska, skulle man klara det? Jag åkte dit en aning nervös inför vad som väntade, länge sedan jag använde engelska men, men på något sätt skulle det väl kunna gå.

Första gången jag var på Hörjelgården, en riktigt vacker gammal skånegård i en fantastisk miljö. Blev glatt mottagen av Eric som dessutom lovade hjälpa mig om jag hakade upp mig i engelskan.

Vackert väder så alla redskap flyttades ut på gården och jag berättade om linnedling och linets egenskaper samt användningsområde. Efter att ha visat hur man bråkar, skäktar och häcklar studerade ungdomarna upp och jobbade för glatta livet. Wow vilken iver!

Några prövade på att spinna både på spinnrock och slända, som de tyckte var svårt.



En av tjejerna skojade om vad man mer kan använda lintågan till och fixade till en vacker kinesisk mustach



Efteråt blev jag bjuden på en jättegod vegetarisk lunch samt fick tillfälle att sitta ner och prata med några av ungdomarna. Det visade sig att de var från minst 6 olika länder.

En superrolig dag! På hemvägen körde jag ner till havet i Gislövshammar, underbar avkoppling

Familjedag i Billinge 16 juli

I flera år har vi deltagit på Onsjö Härrads Hembygdsförenings familjedag på Gamlegård i Billinge.

Ett verkligen trevligt arrangemang med möjlighet att inte bara prova på linberedning med Skånelin utan också att tvätta och hänga tvätt på gammalt vis, titta på korgtillverkning, fika eller äta våfflor, titta på gamla traktorer m m för att inte glömma inredning och kläder i den gamla gården.



Många besökare och familjer, vackert väder och glada minner

I år hade jag hjälp av Monika Olsson och Eva Persson

Hantverksmässa i Båstad

Den 29, 30 och 31 juli var det dags för hantverksmässa i Båstad. I år hade man flyttat ner mässan från Norrviken till Prästlieden i Båstad där man anordnat en mycket trevlig uppsättning med tält och marknadsstånd, vilket gjorde att besökarna verkligen gick runt till alla utställare.

På fredagen hjälptes Ann-Kristin och jag (Eva) åt att sätta upp vårt tält och alla saker. Det blev en varm och mycket trevlig dag med många besökare. På lördagen åkte Kristina och Eva R dit och demonstrerade, på söndagen var det jag och Anna som jobbade. Alla tre dagarna var det otroligt varmt och mycket att göra.



Anna har skrivit ett stycke om sin upplevelse av dagen:

Sista söndagen i juli hämtade Eva upp mig, Anna i Hässleholm. På bilfärden till Båstad pratade vi massa om lin. Jag spetsade örönen och frågade på.

Sista dagen på mässan solen lyste skarpt och jag imponerades av Eva som satt och spann lin mitt i solen och entusiasmerade massvis med besökare, stora som små, yngre som äldre.

Ett stort intresse för den gamla metoden hur man bereder lin och spinner finns verkligen där ute.

En del yngre anmälde sig till spinnkurs medan vissa handlade linoljesåpa men majoriteten hade massa frågor och en stor nyfikenhet och ville testa på både bråka, skäkting och häcklingen.

Det var en spännande och rolig dag att få informera om linets betydelse, processer och historia, att få lära sig mer om linet genom att diskutera är alltid lika spännande. Tack för en fin dag Skånelin!

Slöjdlärare i Eslövs kommun besökte Lincentrum

Så otroligt roligt att få föreläsa för ett 20-tal intresserade slöjdlärare den 15 augusti. Tony Svensson var sammanhållande och kontaktperson för dem.

Efter att vi tillsammans ätit frukost berättade jag om linets historia, odling, användningsområde och tvättråd.

Därefter gick vi ut i brydestuan där alla momenten visades både med handredskap och maskiner. Några provade även på.

Därefter visade jag även spinning på både slända och spinnrock.

Nu hoppas vi i Skånelin på att detta kan medföra att skolbarnen får komma till oss eller att vi åker ut till skolorna så de får prova på linberedning.



Burlövs gamla prästgård 21 augusti 2022

Söndagen bjöd på fint sommarväder denna dag, då Bara hembygdsförening arrangerade en hembygdsdag dels i själva den gamla prästgården, dels i den fina trädgården utanför. Skånelin har deltagit här under många år, först genom den numera nerlagda Sjöbogruppern, i vilken en medlem var aktiv i Bara hembygdsförening) och nu genom Skånelin, Knutstorp.

Vi, som deltog, var Monika Olsson, Ulla Kulle och Christina Webrink. Vi visade hur linberedning går till och några besökare ville också prova. Vi visade tovning av lintov- som blev små vättar, hjärtan mm.

Vi lyckades övertyga en del besökare om linsåpans förträfflighet och fick sålt en del. Också några lites linolja. Och några föll för små ting av lin eller fina akvarellkort.

Inne i själva prästgården var det olika aktiviteter bla kärnade man smör, presade äpplemust och äpplespiraler. Och man gjorde glass!! Allt med handdrivna redskap.

I prästgården finns fullt av gamla möbler och föremål, ordnade så att de ger ett levande uttryck.

Inne en halmkrona, som vi beundrade.



Stämningen var mycket trevlig och vänlig och vi var lyckligt lottade, för vi blev bjudna på fantastiskt god lunch! Det var nämligen så, att hembygdsföreningen firat 100-årsjubileum kvällen innan och fått mat över.

Burlövs gamla prästgård byggdes i slutet av 1700-talet och efter ha fungerat många år som bostad åt olika kyrkoherdar, är den sedan 1928 i Bara hembygdsförenings ägo som museum. Den är byggnadsminnesklassad och verkligen värd ett besök

Christina Webrink

Lindag på Hörjelgården den 21 augusti

En solig dag på Naturskyddsföreningens gård i närheten av Tomelilla, Sjöbo kommun samlades en skara på åtta deltagare för en kurs i linberedningens och linodlingens grunder. Kristina Schlyter och Edeli Leijerstam var vi som höll i det, och Britt Sandberg, Hörjelgårdens Vänner stod för köksavdelningen. Här på gården har vi en tradition med att odla och hantera lin. Vi driver sedan 80-talet lägerskoleverksamhet, och alla barn får prova på.



Vi började med att gå ut i fältet och skörda. Alla fick känna på hur lätt det är att rycka lin, och hur det går när man inte håller undan ogräset. Då tar det nämligen mycket tid att sortera bort det innan man sätter linet att torka. Vi hann sedan med alla moment under dagen, och avslutade efter lunch med att prova på sländan. Våra spinnrockar var inte i fungerande skick, men det visade sig, att för en sådan här kort kurs, var sländan det bästa. Så fick alla med sig hem både frö, som de själva tröskat, samt en bit tråd som de spunnit. Vi hade en del folk som kom och gick under dagar, och alla bidrog med erfarenheter, intresse och entusiasm. Så roligt att åldersspannet var stort och att vi lockade folk ända från Blekinge

Ystad Allahanda kom och skrev sedan en fin artikel med betoning på hur linet kan konkurrera med bomullen för framtida textilförsörjning. Få vet att vi har haft industriell framställning av lintextil ända fram till 1966! Helt nyligen alltså... (se bilaga1)

Edeli Leijerstam

Skördedag i Asmundtorp 28 augusti

En vacker sensommardag och det är alltid lika trevligt att åka dit.

Vi har blivit tre medlemmar ifrån Landskrona trakten som åker varje år, vi känner varandra och Asmundtorparna känner oss. Bråka finns på stället och det är skönt.

Mari Doverhed spinner alltid, hon kallar sig gästspinnare för från början var hon inte medlem i Skånelin vilket hon är nu, Eva Åkesson spann också och jag (Monika) skötte det övriga. Det är en dag då hela Asmundtorp har olika aktiviteter därför är det många intresserade besökare.

Vi håller till i Hembygdsgården så i trädgården serveras kaffe med världens godaste hembakta kakor och underhållning av dragspelsmusik. Det är en förening med mycket aktiva medlemmar och faktiskt en hel del yngre. Det finns stora samlingar från svunna tider och just linets historia är väl dokumenterat. Vår kontaktperson Jörgen Bergstrand har guidat oss runt för att se på allt som har med linet att göra. Dit åker vi gärna igen, dom brukar säga välkomna åter nästa år, bråkan och platsen där vi brukar stå väntar på oss.



Alnarpsdagen 4 september

En solig söndag i början av september i Alnarpsparken. Vi var placerade utomhus i solen precis framför museets entré tillsammans med en lokal biodlare som bjöd på bi-larver



Det var en jämn ström av människor, bland annat en forskare som forskar kring lin och som är intresserad av att ta del av våra arkiv. Många barn som tittar provar känner och funderar.

Lina Longchamps



Hovdala skördemarknad

Här har Skånelin deltagit i många år både med att vara inomhus och utomhus. Miljön runt slottet är fantastiskt fin. Efter att ha kört i solsken nästan ändra fram möttes jag och Eva Rosengren nu av dimma i dalen. Vi hade fått ett fint tält nere på gräsfältet vid ridbanan där vi satte upp alla våra redskap. Och vad hände? Jo, vi blev fullständigt övervämmade av pyttesmå spindlar över allt, på kläderna, i håret och de spann som tokiga i häcklorna. Som tur var försvann de så småningom när solen äntligen trängde igenom.

Gott om besökare där några gärna provade på bråkningen. Spinnrocken skapar också många frågor och funderingar när man får se hur denna fungerar.



Flera är också intresserade av våra nåltovade linsaker som hjärtan, kycklingar, vättar m m och vill veta hur vi gör. En lantbrukare köpte linoljesåpa som han skulle prova att tvätta kornas juver med innan mjölkning i stället för gulsåpa. Eftersom linoljesåpan återfuktar huden kommer det troligen att fungera bra.

Det finns så mycket gott att köpa på marknaden, hembakat bröd, rökta korvar, grönsaker av alla slag och mycket, mycket mer.

Eva Olsson

Skördefesten

En trevlig och välbesökt marknad i Lunds Stadspark. Många besökare och frågor om lin och linberedning. Försäljningen gick mycket bra och rekordmånga intresseanmälningar till spinnkurserna.

Stora grupper av intresserade barn och föräldrar. Några vuxna som testat att spinna ull tidigare fick prova att spinna lin.

Många besökare som kom åter från föregående år trots att det varit uppehåll under covid. Ett arrangemang som är värt vår insats och där vi får stor spridning.

Lina Longchamps



Besök på Hasslö hos Kämlan

Kämlan är ett kamratsällskap som träffas en gång i veckan och spinner. Monika och jag träffade tre av medlemmarna vid en spinnträff på Hemslöjden i Landskrona i våras. Iris hade odlat lite lin och var intresserad av hur man bereder och spinner. Vi kom överens om att försöka hälsa på dem vid ett tillfälle när de hade spinnträff.

Det blev av den 2 augusti och vi träffades på Hasslö, den vackra ön i Blekinge skärgård.

Alla redskapen hade jag med mig så det bråkades, skäktades och häcklades för glatta livet och lite spinning hann vi också med.

Monika var redan på ön och hälsade på hos sin bror och hans familj, de bjöd på en mycket god lunch och sedan grillat efter att vi varit hos Kämlan.

Kämlan har blivit nya medlemmar i Skånelin.



Mikaelimarknad den 25 september

Vi åkte tre stycken medlemmar Eva Persson, Ulla W Kulle och jag (Monika) för att representera Skånelin på Fredriksdal.

Vädermässigt var det inga goda odds men faktiskt det höll ändå till en halv timme innan stängning.

Fredriksdal är något speciellt, vi är alltid så välkomna och dom förbereder och ordnar så vi skall ha det så bra som möjligt. Bråka finns på plats, skönt slippa lyfta och känka på det eftersom det är ett mycket tungt verktyg.

Vi hade hela dagen en jämn ström intresserade besökare, kan nämna att torr tova av blånor skapar stort intresse, många blir så förvånade att det går att tova lin.

Beredningen som bråka skäkta och häckla har en person att göra med mest hela tiden, det är ju den kunskapen vi verkligen vill förmedla, spinningen där ställs också många frågor.

Ulla som är duktig säljare stod för det och det blev en bra slant den dagen till vår kassa. På Fredriksdal är ju också så mycket annat runt omkring, det klipps får, dansas folkdans och mycket annat.

Tyvärr blev inga bilder tagna detta årets Mikaelimarknad vi hade hela tiden fullt upp.

Monika Olsson

Valnötsfestivalen Torups slottspark

Vi var placerade i stallarna precis innan restaurangen och tillsammans med kulturskolan och hantverkare så fick vi mycket besök.



Barn som gärna ville prova på att bråka, skäkta och häckla och sedan även testa att spinna det lin de hade berett på spinnrocken



Mycket uppskattat. Många frågor om lin och handarbete i stort. Intresset var stort bland stora som små

*Lina longchamps text
Foto:Nadiya Bezkorovayna
Eva Olsson
Kristina Schlyter*

En maskin för linfrörensning

När Monika, Berit och jag var på spinnkurs för Marie Ekstedt Bjersing i Istorp på Strömmared Östergården förra hösten så pratade vi med värdparet Helena och Tommy, som håller på att skapa en brydestua i sin ladugård, de kände till att det fanns en maskin för frörensning som riskerade att försvinna om ingen tog hand om den och själva hade de redan en sådan

Skånelin behöver verkligen något som kan förenkla rensningen av linfröna så vi var intresserade.

Lördagen den 12 november vid vårt sista lincafé för året så kom familjen ner med maskinen på sitt släp. Den lastades av och står nu i vår brydestua. Helena visade hur maskinen skall fungera. Här handlar det inte om elkraft för att driva den utan vanlig muskelkraft för att dra runt veven.

Skall bli riktigt roligt att testa denna till våren då man behöver vara utomhus vid rensningen

Helena var intresserad av att lära sig nåltova med lin så de var kvar länge hos oss och vi bjöd på en lätt lunch eftersom de kört så långt.

Stort TACK för att ni hjälpt Skånelin med maskinen.

Eva Olsson



Vill du bli medlem ?

Årsavgiften är 200 kr/år samt 50 kr för varje övrig familjemedlem som vill vara med i föreningen.

Medlemsavgiften betalas in på bankgiro 386-3008. Skriv namn, adress, mobilnummer och epost

Skördegille i Svalöv 2 oktober

Det är kulturverket som ordnar det och eftersom vi har en medkänsla att komma till Svalöv när dom vill bjuda in oss så medverkar vi där.

Det är inget stort evenemang bara några få utställare såsom bageri, stick och virke, hemkokta sylter av olika slag och vi från Skånelin.

Detta år kunde vi stå inomhus och det var skönt.
Tidigare har det varit torget med mycket buller runt omkring.

Detta år kom en textillärare och berättade hon fått pengar för en studieresa till Knutstorp med 3 klasser ifrån 5:an, ca 70 st elever under två dagar.
Datum är spikad i maj månad 2023 och då gäller det vi är beredda med medlemmar som kan hjälpa till.

Monika Olsson

LINAKTIVITETER

Läs på hemsidan för färskaste informationen

November

27 Julmarknad Malmöhus
Slott kl. 10.00—17.00

December

2 – 4 Jul på Katrinetorp
Katrinetorps allé 1,
Malmö
Fredag kl 11.00 - 19.00
Lördag kl 10.00 - 17.00
Söndag kl 10.00 - 17.00

2 – 4 Jul på Fredriksdal
Gisela Trapps väg 1,
Helsingborg
Fredag kl 13.00— 19.00
Lördag kl 11.00—18.00
Söndag kl 11.00—18.00

December

10—11 Julmarknad Ingeborrarp Fri
luftsmuseum
Ingeborrarp 406, Örkejlunga
Lördag kl 12.00—16.00
Söndag kl 12.00—16.00

17—18 Jul på Rotundan i Lomma
Lommas Folkets Park
Strandvägen 120, Lomma
Lördag kl 12.00—17.00
Söndag kl 12.00 –17.00

Linfrö Itil salu!

Följande linfröer finns till salu:
Natasja - blåblommigt lin 150 kr/kilo
Ilona - blåblommigt lin 150 kr/kilo
Henryk - vitblommigt lin 200 kr /kilo

Anmärkning: Enligt Greta Johansson f.d. rektor på Sätergläntan så var det vita blommiga linet bäst att spinna på spinnrock.

Beräkning av fröåtgång: 1,5 kg per 100 kvm.

Behöver du frö Kontakta Eva Olsson
Mobil: 070 256 27 46

SKÅNELIN hyr ut

Häcklor (Gåva från H. Zi-enkiewicz familj) uthyres veckovis mot kvitto.

En avgift på 1500 kronor erläggs om häcklorna ej är återlämnade på avtalad tid.

Rötningsbassäng, 14 dagar pris 200.

Tag kontakt med ordf. Eva Olsson
Mobil 070 256 27 46