



Våren 2011

Linum

Information från
SKÅNELIN.

SPINNEGILLE
på
MÖLLEGÅRDEN, ÅKARP

Lördagen den 14 maj mellan kl. 09.00 – 16.00

Pris: 150 kr.

I detta ingår lättare lunch och eftermiddagskaffe

Anmälan om deltagande görs senast 7 maj till Birgit Berglund

Tel :040 4310 65, 0760 251501

eller Ruth Olsson 0416—122 30



Linums redaktion:

Redaktör: Kristina Schlyter e - post:

K.schlyter@bredband.net

krs@utb.simrishamn.se

Ansvarig utgivare: Karin Persson.

För de som inte har möjlighet att skicka manuskripten via e - post kan skicka
dessa till

Karin Persson, Strövägen 195, 291 95 Färlöv

Sparbanken Syd

Föreningen Skånelins årsberättelse 2010

Föreningen har under verksamhetsåret haft 95 betalande medlemmar.

Antalet protokollförda sammanträden, 7 stycken, inklusive årsmötet.

Under året har föreningen deltagit i 17 olika linaktiviteter runt om i Skåne.

Skånelins styrelse har bestått av:

Karin Persson, N. Strö, ordförande
Helén Christensson, Västra Torup, v ordförande
Kristina Schlyter, Borrby, kassör
IngBritt Truedsson, Bjuv, sekreterare
Jan Lindberg, Wärmö Billeberga, ledamot

Suppleanter

Elsa Persson, Kvistalånga
Britt-Marie Larsson, Sösdala

Revisorer

Jan Greger Persson, Kävlinge
Sven-Erik Olsson, Sjöbo
Inga-Britt Persson, Sjöbo, suppleant

Valberedning

Ruth Olsson, Sjöbo Sammankallande
Ina Nilsson, Hörby
Betsy Persson, Staffanstorp

Styrelsen har under verksamhetsåret haft sex protokollförda sammanträden:

| | |
|------------|--|
| 20 mars | Konstituerande möte, Källhaga, Hörby |
| 01 maj | Styrelsemöte, Brydestuan, Knutstorp |
| 14 maj | Styrelsemöte, Knutstorp |
| 20 oktober | Styrelsemöte, Telefon möte |
| 2011 | |
| 29 januari | Styrelsemöte, Hörby |
| 26 mars | Styrelsemöte, församlingshemmet, Kågeröd |

Föreningens årsmöte 2009-03-14

Karin Persson, inledde årsmötet med följande: I en del tidningar finns det en spalt med rubriken "Visste du det?"

Samma fråga vill jag ställa till er. Eftersom Gunvor Johansson skall berätta om biskopskåpan, ett historiskt plagg, så tänker jag ta upp altardukarna i våra kyrkor." Karin fortsatte bland annat med att ifrågasätta, hur kyrkorna sköter linnetextilierna. "Det åläggs kyrkovaktmästare att sköta dem. Kan de det?" Därefter öppnade Karin mötet.

Beslöts av årsmötet att medlemsavgiften för 2011, skall höjas med 50 kronor, efter förslag av medlem. Det vill säga 150 kronor per medlem, för övriga familjemedlemmar 50 kronor.

Årsmötet beslutade att den föreslagna stadgeändringen vid förra årsmötet skall gälla, och godkände densamma.

Linaktiviteter : Demonstrationer och Information.

| | |
|------------|--|
| Mars | Stora Symässan i Malmö, den 26,27 och 28 mars |
| April | Lions familjedag, Sjöbo, den 25 april Vårskapar dagen i Araslövs församling, den 25 april |
| Maj | Möllegården, Burlövs kommun, den 30 maj |
| Juni | Näsums Hembygds- och fornminnesförening, den 27 juni |
| Juli | Burlövs kommun, Mölledagen den 5 juli |
| Augusti: | V. Torups Hembygdsförening, den 8 augusti Hembygdsdag i Rönneberga Hembygdsförening, Asmundtorp, den 15 augusti Slimminge Byalag, den 21 augusti Wällufsbygdens hembygdsförening, den 22 augusti Skördedag på Åkesholm, Kågeröd den 29 augusti |
| September: | Brydestuan, besök av linintresserade från Landskrona, 8 september Vikingamarknad, Gudahagen i Näsrum den 18 och 19 september |
| Oktober: | Biblioteket i Billesholm, den 30 oktober |
| November: | Hushållningssällskapet, Skåne jul, 18 t o m 21 november |

November forts.

Skolbarn från Svalöv i Brydestuan,
den 22 november
Södra Färs Bygdegårdsförening,
Solvalla, den 27 och 28 november

Spinnegille

Vi hade inget Spinnegille under verksamhetsåret på Knutstorp, på grund av för få deltagare.

Linum

Bladet har kommit ut två gånger under året. Ansvarig utgivare är Karin Persson

Leader

Vi arbetar vidare med våra Leaderkontakter.

Övrigt

Tre av styrelsemedlemmarna gjorde ett studiebesök hos våra medlemmar i Boarp den 10 april. Mycket trevligt och intressant.

En kurs i "spinning av lin" anordnades i Önnestads Folkhögskola, den 11 och 12 september.

Arrangörer var Skånes Hemslöjdsförening och Föreningen Skånelin. Kursen var mycket uppskattad av deltagarna och kostade 750 kronor.

Hemsidan

www.skanelin.se

info@skanelin.se

Styrelsen för Skånelin

Rapport från

Årsmötet med föreningen Skånelin

2011 som hölls den 26 mars i församlingshemmet i Kågeröd.

Det var strålande sol, en sådan där dag när man anar att våren äntligen är på väg. Efter inledningsanförandet (se artikeln) vidtog årsmötet.

Karin Persson N. Strö ledde förhandlingarna och sekreterare var Helén Christensson, V. Torup.

Till justerare valdes Olle Persson Staffanstorp och Ruth Olsson Sjöbo

Årsberättelsen föredrogs och godkändes likaså räkenskaperna för det gångna verksamhetsåret.

Det beslöts att årsavgiften för 2012 skulle var 150 kr och 50 kronor för familjemedlem.

Till ordförande för det kommande året valdes Karin Persson, Norra Strö och till ledamöter för två år framåt valdes Helén Christensson V. Torup och IngBritt Truedsson, Bjuv, som vid det konstituerande mötet blev valda till v. ordförande respektive sekreterare.

Till ersättare på två år valdes Elsa Persson, Kvistalånga.

Till revisorer valdes Jan Gregor Persson, Kävlunge och Sven – Erik Olsson, Sjöbo på ett år.

Till ersättare för revisorerna valdes Olle Persson, Staffanstorp också han på ett år.

I valberedningen ingår följande: Ruth Olsson, sammankallande, samt Betsy Persson, Staffanstorp och Ina Nilsson, Hörby.

Deltagarna på årsmötet bjöds på kaffe med bröd och därefter berättade verksamhetsledare Jenny Möller om LEADER, om möjligheten att med hjälp av EU – pengar utveckla landsbygden, om den offentliga medfinansieringen såsom kommuner, landsting o.s.v. och som kan ge föreningar och enskilda näringsidkare ekonomiska möjligheter att utveckla landsbygden och ta vara på de naturliga resurser som finns, såsom turism, natur, mat o.s.v. Möjlighet fanns att ställa frågor, och nyfikenheten över vad LEADER var och vad som kunde uträttas med hjälp av EU pengarna blev tydligt besvarat av Jenny Möller. Därefter kunde de som önskade åka till Knutstorp och se Brydestuan.

Karin Persson



En fyrklöver från Lingänget i Båstad har besökt Jämtland

Och här kommer två rapporter eller berättelser om deras besök. Den första handlar om hur de fick kontakt med "Jämt - Lin" och den andra är en presentation av Jämt - Lin

1. Jämt - Lin tar emot några skånskor från Bjäre

För snart ett år sedan var det dags för årsmöte i Riksföreningen för Hand - vävning.

Detta skulle äga rum i Östersund. Strax innan läste jag i medlemstidningen Solvögat nr 2/2009 om linodling, Hackås och Margareta Nilsson.

Vid familjens årliga bilresor till Lappland blev det alltid ett uppehåll vid Hackås kyrka från 1100-talet och ångbåtsbryggan, där vi njöt av utsikten över Storsjön och Oviksfjällen. Det är nu länge sedan. Vilken möjlighet att återse detta område.

Förslag om resan lades fram för Lingänget i Boarp. Det blev fyra som var pigga på att resa iväg. Kontakt togs med Margareta. Vi var välkomna att hälsa på.

Dagen före årsmötet ägnade vi åt Hackås. Först besökte vi kyrkan. Från ångbåtsbryggan nere vid stranden njöt vi av utsikten över is och snö på Storsjön och fjällen i strålande sol. Vilka vyer för oss skånskor.

Så gick vi till sockenstugan där vackra möbler och gardiner beundrades. Men framför allt fångades vi av Margaretas väv till kyrkans jubileum.



Det är en stor damastväv över hela väg-

gen med motiv från trakten: fjällen, Storsjön, kyrkan, klockstapel, pilgrimer, gravhögar, brunkullor. Allt skildrat av Margaretas fantasi. Motiven framträder tack vare linets olika nyanser.

Nu är det dags att åka till gården där Margareta bor och arbetar.

Stor skylt utanför huset: "Här odlas Lin i Jämtland", visade att vi kommit rätt.



På farstubron möttes vi av Margareta, Evelyn och Karin, alla tre eldsjälur i Jämt - Lin. De har varit ordförande respektive sekreterare i föreningen.



Vilken dag det blev! En heldag för och om lin. Det blev både lunchkaffe och kvällste. Hela tiden pratade vi om lin och fick se olika alster: en underbar damastväv "Sameland" med olika motiv från Samernas värld, dukar, löpare,



mattor med grovspunnet lin,



en damastväv med 25 olika Hackås – familjers bomärken och linnekläder



Margareta visade också en samling prover av lin odlade på olika marker och olika år, allt var väl etiketterat. Så många olika nyanser det blev, underbart att både titta på och känna på.



Efter många timmars glad samvaro åkte vi därifrån närmast lyriska över allt vackert vi sett.

Birgit, Inger, Solveig och Kerstin vid pennan

2. Jämt – Lin

Den ideella föreningen Jämt – Lin bildades 1993. som alltid när något nytt skall bli gjort behövs det eldsjälar. Så var det också här med fyra kvinnor

som startade Jämt – Lin. Margareta Nilsson var en av dem.

Föreningen har ett hundratal medlemmar i länet med ett kontaktombud i varje väderstreck.

Enligt stadgarna skall man främja, bevara och utveckla lintraditionen.

Lin har odlats i länet åtminstone sedan 1700-talet. Alla de gamla redskapen för linberedning i länets hembygdsgårdar visar att lin odlats länge. Det finns t.o.m. namn på kartan med ordet lin till ex. Linänge i Näs socken.

Föreningen ger ut tre tidningar per år. En är vit som snön., en är grön som våren och en är blå som linblomman.

Verksamheten omfattar träffar, kurser, studieresor m.m. Ibland möts medlemmarna till "rockstuga" då de sitter och spinner tillsammans.

Vid flera hembygdsgårdar har man startat linodlingar för att väcka intresse för lin.

Jämt- Lin samarbetar med Jamtli, det stora museet i Östersund, med utställningar och aktiviteter för att inspirera och visa linet som ett kulturarv.



Krona av torkat lin och rönnebär

Lingänget i Boarp

Träffas i Boarps hembygdsgård varannan lördag ojämnt veckonummer. Kl. 09 – 11.30.

Kontaktperson Solveig Gunnarsson
Telefon nr. 0431 – 361 623

Lördag 15 maj anordnades Spinnegille i Oppmanna, Arkelstorp, hos Ruth o Sture Hammarkvist.

Nedan följer en bildkavalkad från Gillet.



Läs mer om årets spinnegille på omslags- sidan!

Tack till Yvonne Persson som delat med sig av sina bilder

Mer från Årsmötet 2011

En årsberättelse skall innehålla allt vad föreningen gjort under ett verksamhets- år, men en del faller så att säga mellan stolarna.

Nedanstående berättade jag på års- mötet i Kågeröds församlingshem.

En kväll jag hade gått och lagt mig och inte kunde somna, låg jag och fundera- de på vad jag skulle säga på årsmötet och så slog det mig.

Tänk så fantastiskt Skånelin är.

Så många kontakter runt om i världen man har fått.

Bornholm, där de behövde linfrö till hembygdsgården,

Norges linförening, som har kontakter i Kanada, och som nu odlar lin med olika färg på blommorna

Japan där de önskade handspunnet garn, det var bara det att det var ull- garn de ville ha och inte garn av lin.

På universitetet i Köpenhamn, där håller de på med forskning om lin där en professor ville ha rötat lin för hon skulle ha workshop och visa de lärde och kanske mindre lärde hur man gör för att få fram lintågan.

England där någon ville ha linnetyg och undrade var man kunde få tag på det.

Vi hade gjort en broschyr som riktade sig till lantbrukare, med en förfrågan om de kunde upplåta mark för odling av lin. Vi fick svar av ett holländskt par som slagit ner sina bopålar i Sverige.

Det blir ekologisk odling för hela slanten **Och så har vi Sverige**

Inte ens på golfkrogarna är man utan lin. När ägaren av Araslövs golfbana, som förresten kommer från Hälsingland, skulle lägga om halm eller vasstaket på krogen, berättade hon för mig. "Jag kan inte förstå om de har spillt lin i halmen, för när vi lagt om taket och jag skulle räfsa bort skräpet, så tittade jag och tänkte vad är det som växer där, så såg jag att det var lin, så jag sa åt de an- ställda att de inte fick röra det. "

- " Jag förklarade att man lägger det på nocken och att det är resterna vid trösk- ningen av oljelin " -.

Jag funderar på om Jan Gregor tröskat rent.

Mycket av detta tack vare vår hemsida

Så har vi Leader, som ni ska få höra mer om efter årsmötet. Vår ansökan om pengar är nu godkänd av styrelsen. Nu är det länsstyrelsen som skall säga sitt. Det har varit mycket pusslande och många timmars jobb för att få det till att stämma.

Även där har man fått kontakter därför att man måste - om man skall få pengar - ta reda på, ringa runt och ta kontakt med olika personer och företag o.s.v.

Ringde till Risenta som är den största försäljaren av linfrö i Sverige. Vet ni om att de importerar 400 ton linfrö från Kanada, och 400 ton odlas i Sverige. Kontaktade Vallberga lantmän vid Laholm och skulle förhöra mig om linberedningsverket som jag visste var i deras ägo. De var på gång med försäljning till Frankrike. Det hade varit till salu i 10 år och han jag pratade med beklagade att det inte gick att ha det kvar. Jag frågade lite försiktigt om priset. Han sade inte direkt, men det rör sig om mellan 5 o 10 miljoner kronor. Det är 30 meter långt och ett nytt kostar 30 miljoner. Framöver kommer vi att ha kontakter med tekniska museet i Malmö, regionmuseet i Kristianstad, Hemslöjden, Fredriksdals museer och trädgårdar och Svalövs kommun

Men en viktig och också rolig kontakt är alla de som tittar på oss när vi bereder lin.

Vet ni om att det finns de som tror att lin växer som bomull, och någon har inte funderat över var linoljan kommer ifrån. Detta visar verkligen vilken viktig uppgift vi har, nämligen att visa vad lin är.

När vi nu skapar Skånes Lincentrum i Knutstorp med hjälp av LEADER och EU - pengar, så har vi verkligen ansträngt oss för att sträva mot det som vår förening är till för, nämligen - **att sprida intresse och kunskap om lin och linodling**-. Det står i våra stadgar, andra paragrafen

Där har vi alla som representerar Skånelin en mycket viktig uppgift och fylla. Nu börjar även skolorna att vakna.

Så kära medlemmar gå ut och missionera om lin och alla dess användningsområden, Ni behövs, ni är viktiga, glöm inte det även om det känns motigt ibland.

Karin Persson

Tidningsklipp

Jag hittade följande bland min mors papper, som hon sparat på. Språket har förändrats, sedan det skrevs, men jag skriver som det står. Det är från 27 oktober 1945 och hämtat ur Jordbrukarnas föreningsblad och har rubriken

Kvinnofolkssysslor för 50 år sedan

Det är en skildring från en lantgård för så där en 50 -60 år sedan (*slutet på 1800 - talet*)

Så snart man kom över Tjugondeknut skulle spinnrockarna fram. Då blev det alltid lite spännande. Ty alla som spann skulle ha sin "spångubbe", vare sig det var en gubbe eller yngre man. Gästen skulle undfägnas med allt gott. Mången ung flicka kunde kanske ge "sin" pojke en liten vink om, när hon skulle börja spinna, för det skulle liksom bli "lite rart" mellan spinnerskan och "spångubben" och därför var det bäst att säkra sig så man fick den man ville ha! Fast det var inte alltid säkert att han kom först för det!!

Allt skulle spinnas hemma, och när man spunnit en 10-pasmorshärva var man fri för resten av dagen - utom från ladugården förstås, ty den fick kvinnfolken alltid sköta. I början av mars skulle spinningen vara färdig, och garnet skulle kokas och läggas på snön för att blekas. Det gjorde inte något om det kom snö över garnet, ty som man sade "det som göms i snö kommer upp i tö".

"Såpa" av björkaska, talg och mærgben flådde händerna.

Sedan blev det vävstolarnas tid. Då skulle fjolårgarnet vävas till lakan, handdukar och duktyger och det var ett intressant arbete. Och när vävningen var avslutad, måste man börja tänka på vårtvätten. Men först skulle såpan kokas. "Såpan bestod av lut som kokades på björkvedsaska, talg och mærgben

och var så stark att den drev bort smutsen - ibland tog den nästan med sig tyget också! Av egen erfarenhet vet jag, att även skinnet på händerna försvann vid tvättningen, i synnerhet som det då inte fanns vare sig tvättbräda eller rotborste utan allt måste gnuggas mellan händerna. Det gjorde otäckt ont - men det läktes innan nästa byk.

Tvättstuga var ytterst sällsynt i de mindre lanthemmen på den tiden. Skulle man laka tvätten fick det ske långt in på natten. Jag minns än den tjusning som låg i att en skymmande vårväll vara vid sjön och höra vågskvalpet och se in i den sprakande elden, medan tvättkläderna kokade. Ofta var det vanligt att ungdomarna gick tillsammans att "laka byk", vilket var en trevlig sysselsättning, då både kaffedrickning och lekar förekom. Andra tvättdagen skulle garnet, som legat under snön, lakas, och då blev luten alldeles grön av växtämnen, men tro inte att garnet blev vitt efter kokningen. Det måste först hängas upp och blekas av vårsolen. Och sedan var det att vända och reda ut det varje dag så det inte blev ojämnt blekt.

Manfolken skulle ha hjälp med vårbruket...

Så kom trädgårdens tid. Nu skulle det grävas och sättas, och manfolken skulle ha hjälp med vårbruket, främst potatisättningen. Innanfönster hade man inga på den tiden, så de behövde man inte tänka på att ta ut.

Men nu skulle vävstolarna in igen, ty det skulle vävas bomullslärf till varjehanda underkläder åt både män kvinnor och barn. Till underkläder vävde man kypert mest med färgat inslag. Klänningstyger skulle också vävas både till sommar - och vinterbruk och likaså vadmal och övriga tyger till männen. Även gardiner och sängutrustning måste man väva.

Under sommaren var det skördarbetet och bärplockning och tvätt igen. Sedan kom hösten med linryckning och linberedning, potatisupptagning och fårklippning. Får skulle slaktas både för familjens eget behov och för avsalu när betet var slut.

Oktober var en bråd månad. Då skulle allt utearbete göras klart. Björkris och

granriskvastar skulle göras för vinterns behov, När kvastarna blev slitna användes de som "skurvirke" till trägolven.

Till flyttningen den 24 oktober skulle allt vara fint och färdigt. De som inte flyttade, fick sin "frivecka" fram till den 1 november, då det var att åter börja karda, spinna och sy. Sedan kom december med brygd, slakt, ljusstöpning och allt annat som hörde julförberedelserna till. Någon vintertvätt förekom däremot ej och det var dåligt om inte varje familjemedlem hade 3 å 4 dussin underkläder, lakan och handdukar. Men nog blev det vårtvätt, det vill jag lova!

***)Det är skillnad nu mot förr - kanske...**

Ja så var det på den tiden, säger berättaren.

Hur kunde man hinna allt? Det låter otroligt, men man måste komma ihåg att det på den tiden inte förkom någon 8-timmarsdag eller någon ordnad ledighet. Numera då jag är gammal och ej orkar tvätta själv, sänder jag min tvätt till en av landets modernaste tvättinrättningar, där kläderna tas direkt från centrifugen till varmmangeln och manglas i hela sin bredd, 30 öre pr kg för tvätt och mangling - är inte det billigt? undrar "berättaren" till sist.

Jo vi får hålla med henne om att det är skillnad nu mot förr. Men ännu är det många, ja de flesta lanthusmödrar som har det svårt, när det gäller tunga arbetet med t.ex. tvätten. Andelstvättstugor i stil med den "berättaren" lämnar sin tvätt till, är säkerligen något som behövdes på många platser i landet. Det är tyvärr mycket arbete som husmödrarna i ett lanthem ännu får utföra under primitiva former som för 50 år sedan, arbeten som kan och måste underlättas samtidigt som man behåller det bästa och vackra från den tid "berättaren" har skildrat.

Undertecknat

Red. Av Lanthemmet

*)Skillnaden nu mot förr är alltså 1945 och i slutet på 1800-talet

Karin Persson

Vikingamarknad man inte glömmer

Den tredje helgen i september skulle det för tredje gången i rad vara vikingamarknad i Gudahagen i Näsrum, och för Skånelin var detta det andra besöket. Jag skrev om Näsrum och den här marknaden när vi var där 2009. så egentligen kunde det bli en upprepning, men det blev anorlunda.

Det blåste friska vindar när jag förberedde mig, och eftersom markandsplatsen ligger på en höjd, var jag ganska säker på att det blåste mer där. Jag tog på mig yllekalsonger under min medeltida klänning, för att vara säker på att inte frysa. Det blåste ordentligt.

Jag hade tagit med mig tegelstenar, som jag skulle hålla skylten Skånelin på plats med.

Tältet riggades upp och visst kom det folk och tittade på linberedning, men de höll hårt i rocken och jag fick hålla lika hårt i linet. Broschyrerna låg även de under tegelstenar

Vinden tilltog, det kom näst intill stormbyar, och dessutom ligger Gudahagen mellan Västanåberget och Ryssberget med Ivösjön som en dal där emellan. Vinden tilltog och en del tält fick riggas om och hela tiden fick man ha koll på grejorna. Jag fick berätta hur man bereder lin, det gick inte att visa hur man gör.

Min dotter kom för att titta. Hon hade en tjock yllejacka i bilen, som hon hämtade till mig. Den fick jag på mig, men värmen ville inte infinna sig ändå.

Efter middagen blev det etter värre, papper flög, tälten lossnade och flög, grejor som var till försäljning flög.

Det kom bilar in på området och packade ihop sina grejor. Det var de som aldrig hade kom igång för under natten hade det regnat, och det de hade till försäljning hade blivit förstört. De hade packat ihop och kört.

Jag insåg att jag inte hade där att göra, så jag gjorde som flera andra, hämtade bilen och med hjälp av tegelstenarna (de var bra att ha) kunde linet och det som inte hade någon tyngd hållas på plats, under tiden medan jag packade in bord och redskap i bilen och så körde jag ut

på parkeringsplatsen. Jag gick en rundtur bland stånden. De hade fårskinnsmössor liknande vikingamössor till salu. För en hundring köpte jag en skinnmössa. Den har varit bra att ha i vinter, men det är ju en annan historia.

Värmen i bilen var god att ha på under hemfärden.

Jag ringde till Helén att hon inte skulle köra dit på söndagen, för hon skulle inte kunna visa någon linberedning. Det blev dålig reklam för Skånelin, men vådrets makter kan man inte göra något åt.

Karin Persson



Vill du veta mer om Gudahagen i Näsrum och vikingaaktiviteter kan du läsa på deras hemsida:

www.gudahagen.se



Så här kan ett vattentorn i Doudeville, Frankrike vara målat. Det linet blommar året om.

På följande platser kommer vår förening att visa och demonstrera linberedning.

MAJ

Burlövs kommun Spinnegille

Lördag 14 maj

Kl. 09.00 – 16.00

Plats: Møllegården, Kronotorps mölla

Se annons första sidan.

JUNI

Näsums Hembygds och Fornminnesförening

Söndag 26 juni

Kl. 12.00 – 17.00

Plats: Västanå, före detta Skola i Näsrum

JULI

Onsjö härads hembygdsförening 75 – årsjubileum

Lördagen den 2 juli

Kl. 10.30 – 16.00

Plats: Trolleholms slott, Fredrik Trolles magasin

Mölledagen

Burlövs kommun

Söndag 3 juli

Kl. 11.00 - 17.00

Plats: Kronotorps mölla, Arlov,
Dalbyvägen 63

AUGUSTI

Slimminge Byalag

Lördag 20 augusti

Kl. 11.00 – 16.00

Plats: Stubbarp, Slimminge Byalag

Burlövs kommun

Møllegården

Kultur i Åkarp

Söndag 28 augusti

Kl. 12.00 – 16.00

NOVEMBER

Hushållnings sällskapet

SKÅNEJUL

Hässleholmshärdens

Torsdag 17 nov. kl. 13.00 - 20.00

Fredag, Lördag 18 - 19 nov.

Kl. 10.00 – 18.00

Söndag 20 nov. kl. 10.00 -16.00

Södra Färs Bygdeförening

JULMARKNAD

Lördag, söndag 26 och 27 november

Kl. 11.00 -16.00

Plats Solvalla

UTHYRNING

Vill Ni hyra Brydestuan, skäktstol, linbråka, frörepa, häcklor eller rötningsbassäng?

Tag kontakt med

SKÅNELIN

Kurs i linodling - beredning 2011 Från sådd till färdig lintråd

Tid: I slutet av april/början av maj

Plats: Norra Strö och Knutstorp

Lärare: Agronom Clas Johnsson,
Vitemölla

Kostnad: 1 750:-

Anmälan: Senast den 13 april, 2011, till Karin Persson, Föreningen Skånelin, telefon 044 - 74036 eller mobil 070 - 311 30 74.

Kursinnehåll:

Du får lära dig att odla och bereda lin i liten skala.

Du får vara med om hela processen – sådd, rensning, blomning, ryckning och torkning, frörepa, rötning på land och i vatten, och slutligen beredning av linet.

Odlingen sker i Norra Strö, under ledning av Clas, som är agronom.

Kursen ordnas i samarbete med Skånes hemslöjdsförbund och beredningen sker på Föreningen Skånelins beredningsstation i Knutstorp.

Kursen startar omkring 1:a maj, beroende på vädret, och avslutas i september.

Sammanlagt blir det 6-7 träffar – en träff i mitten av OBS! juni, en i slutet av juli, och de resterande i augusti och september.

Brydegille i Svensköp i höst

Tanken är att åter väcka liv i brydestuan i Svensköp. Tänk om man åter skulle kunna elda i den och visa på hur det gjordes!

För mig är det en väldigt lockande tanke, att både hålla liv i gammal kunskap om hur man torkade linet förr samtidigt som det skulle vara väldigt roligt att få genomföra och vara med om.

Mitt intresse för lin tog fart och utvecklades förra våren då jag kom i kontakt med Kerstin Sjögren på Humlarödshus som lärde mig grunderna i linberedning och vars redskap jag fått äran att överta

Nyligen har jag börjat läsa en kurs i kulturmiljöpedagogik på 15hp som Linnéuniversitetet i Kalmar ger och har där fått i uppgift att välja ut en kulturmiljö, för att senare genomföra ett projekt där. Det föll sig rätt naturligt för mig att jag ville välja en brydestua, att det blev brydestuan i Svensköp beror på att den är i ett så bra skick att det teoretiskt sett är möjligt att elda i den

Därför finns nu tankar på ett brydegille

Är du intresserad och vill veta mer? Kanske har du några bra förslag inför genomförandet?

Hör gärna av dig.

Vänligen Annika Hellberg
Medlem 330

Epost: hellbergannika@hotmail.com

mobil: 0763 697686



Linfrö finns till salu.

Två sorters frö finns till salu Natasja och Ilona.

Tel. 044-740 36/0703 113 074

Linsådd och linryckning

Våren 2011 kommer sådd av lin att göras i N. Strö. Det är svårt att bestämma dag eftersom det är avhängigt när jorden är redd.

Linryckning kommer att ske någon gång i slutet på juli eller början på augusti.

Se vidare information på hemsidan.
www.skanelin.se

HEMSIDA INTERNET!

www.skanelin.se

Här finns aktuell information och bilder från våra aktiviteter-

Vill du skicka e-post till någon i styrelsen ?

Skriv till:
info@skanelin.se

När du är på Spinnegille besök

Skräddad glamour

Handsytt just för dig, första klassens skrädderihantverk, i samarbete med Skånes Skrädderiyrkesförening och Sveriges Skrädderiförbund
Plats: Glashallen, Møllegårdens kultur
Tid 17 april — 29 maj