



Linum

**Medlemstidning för
SKÅNELIN.**

Hösten 2019

25 kr

**STORT TACK till alla som skänkt lin och redskap
till oss under året**

TACK TACK TACK TACK TACK TACK TACK TACK

Du missar väl inte

LIN-Caféet?

26 oktober

**Kom och gör bland annat
Linänglar, tomtar och linpojkar**

**Skånes Lincentrum, Knutstorp
kl 11.00—14.00**

Medtag egen fika

Linums redaktion:

**Redaktör: Kristina Schlyter e - post:
kmschlyter@gmail.com**

Ansvarig utgivare: Eva Olsson

För de som inte har möjlighet att skicka manuskripten via e - post kan skicka
dessa till

Kristina Schlyter, Dammgatan 3, 276 30 BORRBY

SPONSORER

Sparbanken Syd

**SVALÖVS
KOMMUN**
PLATS FÖR LIV



Till minne Skånelins ordförande 2003 - 2015



Karin Persson

På skärtorsdagen 2019 avled Karin Persson hastigt efter en kort tids sjukdom. Ett meddelande via mail skickades ut till Skånelins medlemmar

Karin begravdes den 10 maj i Norra Ströö kyrka.

Eva Olsson, IngBritt Truedsson och Elsa Persson deltog samt representerade och överlämnade en blomma från föreningen.

Vid gravsättningen höll jag ett litet tal till Karin och hennes närmaste
”Som representant för Skånelin vill jag framföra att vi sörjer och saknar Karin som var en mycket stark kraft i Skånelin, arbetade mycket för föreningen och även bidrog med sin stora kunskap om linet samt även med sin livserfarenhet på olika områden.

Karin har under många år varit Skånelins ordförande och de senaste åren vice ordförande

Hon var med om att flytta Skånes Lincentrum från Svalöv till Knutstorp samt arbeta med allt det forskningsmaterial som föreningen fick ta emot av Svalöv Weibull och bygga upp den permanenta utställningen. Otroligt mycket arbete har hon varit med om att utföra runt detta samt med föreningsarbete och pratat för samt demonstrerat linberedning runt om i Skåne.

Kan bara enkelt säga ”Tack kära Karin”, Vila i frid”

Under de månader som gått sedan dess kan vi bara konstatera att vi vid flera tillfällen saknat Karin både vid våra styrelsemöten och de demonstrationer vi varit ute på. Flera besökare har också frågat efter Karin och beklagat det som hänt.

För att åter ha fullt antal ledamöter i styrelsen har vid styrelsemöte 2019-06-01 ett tillfälligt val av ersättare gjorts fram till nästa årsmöte. Monika Olsson (ersättare) går in som ordinarie ledamot och Edeli Leijerstam (valberedningens sammankallande) som ersättare .

*Eva Olsson
Ordförande*

Linets historia för Röstånga Kulturförening

Vi fick i början på året en inbjudan från Röstånga Kulturförening som ville att vi kom och

föreläste om linets historia för dem. Egentligen så var det Karin Persson som skulle åkt dit men då hon var sjuk åkte jag istället. Inget underlag till föreläsningen hade varken jag eller Karin så det var bara till att sätta sig ner och skriva. Visst vet jag mycket om lin och dess historia men det var verkligen intressant att läsa ännu mer. Bara några veckor innan hade jag sett ett tv-program från Egypten där man visade mumier och hur dessa var gjorda. Visst var det lin i lindorna lika fint idag som för 4.000 år sedan. Den 25 april var det så dags för föreläsningen. Ca 35 personer samlades på Midgårds skola i Röstånga. Deras ordförande Gunnar Andersson inledde bl a berättade han att han och frun varit ute på en bilutfärd och då passerat en fantastisk vacker blå sjö, men när de körde hem sent på eftermiddagen så var hela sjön försvunnen. Det visade sig vara ett stort linfält.

Inledde föredraget med att berätta om Skånelin och vår historia samt den permanenta utställning vi har på Lincentrum och de arrangemang vi genomför. Därefter gick jag in på linets historia. Det är otroligt att redan för 7.000 år sedan använde man lin i Egypten och att i Dashur-pyramidens gravkamrar finns väggmålningar som avbildar egyptisk linhantering

Förutom att bara prata om historia, linets uppbyggnad, sådd, skörd och beredning så hade jag alla linredskap med mig och visade momenten på dessa under tiden

Det var mycket trevligt och jag fick många frågor efter föredraget.

Är du medlem i någon förening som skulle vara intresserad av ett föredrag om linets historia är ni välkomna att kontakta oss på Skånelin

*Eva Olsson
Ordförande*

Besök av Föreningen Norden i Landskrona

Den 25 maj fick vi besök på Lincentrum av 30 glada medlemmar i Föreningen Norden och deras ordförande Kerstin Persson.

Vi inledde med fika och frukostbulle, som IngBritt dukat fram och serverad. Under tiden berätta jag om Skånelin och vår fina utställning kring forskningsmaterialet från Svalöv Weibull och Henryk Zienkiewicz. Därefter en

rundtur i brydestuan och visning av linredskapen och maskinerna där. Besöket var tänkt att ta 45 minuter men intresset var stort och det tog betydligt längre tid.

Sy och hantverksmessa, 5-7 april Malmö

Vi hade många och intresserade besökare både barn och vuxna under dessa tre dagar. Under mässan träffade vi bland annat Henryk Zienkiewicz's dotter Eva som kom och pratade och hälsade till alla "Skånelinare". En effekt av mässan har blivit att vi fått 3 nya medlemmar;



SPINKKURS 13 - 14 april 2019



Trevliga och ambitiösa elever som snabbt fick grepp om tekniken och kunde få med sig några dockor lingarn hem.



Vi gjorde också besök i "brydestuan" som ligger i samma fastighet..

Text och bild Monika Olsson

Trädgårdsmessa Valhall Park, Ängelholm

Det var första gången Skånelin deltog i detta arrangemang. Eva, Gunbritt och Ulla hjälptes åt under de två dagar trädgårdsmässan varade den 27-28 april.

Just april gjorde sig verkligen påmint med kallt och regnigt väder. Vilken tur att jag köpt ett tält som skyddade oss från lite av vädret. Vi hade fått plats ute i parken bland träd, kvistar och stubbar! Både vi och många andra utställare frös rejält.

Tyvärr var mässan inte heller så välbesökt som arrangören väntat sig.



Eva Olsson

Slöjdens dag – Bosjökloster

12 maj

Är en återkommande aktivitet där Skånelin deltagit i många år.

Detta året var det färre utställare men Skånelin fick sin "gamla" plats

Vi var tre stycken som bråkade, skäktade, häcklade och spann

Det resulterade i nya intresserade medlemmar och spinnkursare



Fotot Monika Olsson

Årets linodling i bilder på min födelsegård i Gringelstad

Uppdelat i rutor och klart för sådd:



Det gror



Artar sig fint



Blomning



Skörd



På tork



Eva och Monika

Hantverksmässa Lomma Folkets hus/Rotundan 25 maj

Ytterligare ett nytt ställe vi blivit inbjudna att komma och demonstrera linberedning. Extremt varmt i lokalen och enligt uppgift färre besökare än förra året. Men vi hade



trevligt och sålde en del av vårt medhavda material

Foto Lena Andersson

Hantverksdag i Näsum

Den 23 juni var det åter dags att åka till Näsum, ett arrangemang där Skånelin har deltagit i många, många år. Alltid lika trevligt så även i år. Sådär i midsommartid är det oftast riktigt fint väder som drar många besökare.



Jag och Karin brukar alltid vara på plats men tyvärr inte i år då Karin inte finns med oss längre.

Istället fick jag jättefin hjälp av Ingegärd Blissning och hennes kompis Kerstin Persson. Kerstin hade med sig sin knyppeldyna och jag fick visa hur man spinner. Båda dessa moment drar till sig många intresserade.

Text och foto Eva O

Från våra utställningar

1 juni Broderat på Linne



Många fina alster
både gammalt
och nyare
*Text och foto Monika
Olsson*

6 juli Egendesignade och sydda kläder av
Margareta Båvner



Det kom bra med besökare
och Margareta fick en del
sålt av sina fina kläder

7 augusti visade Monika Olsson linnevävna-
der i damast och samma dag var det även
Söderåsdagen. Många och väldigt intresse-
rade besökare njöt av Monikas alster



7 september kom Ingrid Berglund med sina
fantastiska knypplade saker inte bara i lin
utan även andra lite
udda material som
t ex ståltråd.

Många av hennes
alster innehåll berättelser om de orter
och platser de före-
ställde. Och vilken
otroligt fin hatt hon
hade knypplat och
hade på sig!
Riktigt roligt med
många besökare.
Ingrid berättade också att hon odlat spå-
nadslin i år och att hon skulle komma och
bereda det senare i höst.



Familjedag Onsjö Härads hembygdsförening i Gamlegård, Billinge

13 juli var jag och IngBritt åter i Billinge för att visa linberedning och sälja lite linolja och linoljesåpa.

En solig och vacker dag med många familjer på besök. Flera barn var mycket intresserade av att bråka, skäkta och häckla lin och fick prova på. Här visas också andra gamla hantverk som att tvätta för hand, sy kläder m m, hur det gick till i skolan förr och inte minst allt det som finns i Gamlegårds museum.



Eva Olsson

Skördedag på Hembygdsgården i Asmundtorp

25 augusti, oj, oj vilken solig och vacker dag, det var 39 grader inne på gården stora delar av dagen.



Monika, Marie och jag svettades floder när vi spann och visade linberedning. Som tur var så fixade arrangören en stor parasoll till oss. Även om vi tyckte besökarna var många så var det ändå färre än förra året troligen eftersom Åkesholm hade sin

skördedag samtidigt.

Hembygdsföreningen hade ett mycket trevligt utecafé där vi bjöds på gott kaffe och goda hembakta kakor.

Eva Olsson

Hantverksmässan 26-28 juli 2019 Norrvikens trädgård

Skånes Lincentrum demonstrerade linberedning i dagarna tre! Både yngre och äldre fascinerades av hantverket kring linberedning, många frågor kring de olika momenten från frö till garn



och färdig vävnad.



Monika Olsson

Burlövs gamla prästgård 11 augusti

Här i värmen var IngBritt och Lena och spred kunskap om lin

IngBritt Truedsson
Foto



Skördedag på Åkesholm



IngBritt Truedsson
Foto

Spinnkursen 14-15 september

Spinnkursen samlade 9 deltagare, 8 damer och en man. Kursen inleddes med information om Skånes Lincentrum och vår permanenta utställning, brydestuan och om linodling och beredning. Deltagarna var imponerade över att det var så mycket jobb för att få fram lintågan.



Text o bild Eva Olsson

Wow vilken fantastisk dag med strålande sol och dessutom blev det besöksrekord. Vuxna och barn strömmade till hela tiden, 5 enormt intensiva timmar. Elsa spann och jag for runt bordet hela tiden för att hinna med både att visa linberedningen och att sälja linoljesåpa som gick åt som "smör i Småland". Många trevliga försäljare runt om oss som också var intresserade av linet. Gissa om jag var trött när allt var packat och resan gick hemåt.

Eva Olsson

Kulturnatt Skaraborg 27-29 september

Så var det dags igen! Dags för kalla sena kvällar med marschaller och brasor ute! Inne i de gamla 1600-tals längorna var det fullt med utställare och besökare.



Konstnatten i Skaraborg är alltid trevligt, god stämning och historiens vingslag.

I år var godsherrn på Kungslena Kungsgård, där vi håller till, på besök i linverkstaden.

Han fick prova på alla moment och han var mycket överraskad hur mycket jobb det var att producera ett stycke lin till en klädnad förr!



Många barn som provade på och medelålders män som stack sig på häcklorna!



Text och bild Lena Andersson

Skördehelg, Wideröra 14-15 september

IngBritt, Lena och jag var och demonstrerade linberedning. Det var en höstmärnad med hantverksutställning.



Platsen Wideröra gård var mycket trevlig och har ni inte varit där så åk dit! Tätt ström av intresserade besökare på lördagen men avsevärt mindre på söndagen troligen beroende på det dåliga vädret.



Text o bild Lena Andersson, Kristina Schlyter

Skördedag på Hovdala 2019

Den 22 september var det dags för skördefest på Hovala. I år var Elsa och jag på plats och vi hade fått vår plats på logen, för i fjol när vi var i orangeriet var det för långt för besökarna att gå så vi missade många.



Miljöveckan i Eslöv

På lördagen 28/9 fanns jag och Edeli på plats och visade hur man bereder lin.



Tyvärr inte så många besökare men några var väldigt intresserade

Eva Olsson

Minnesord Sven-Erik Mårtensson



Skånelins förre styrelseledamot Sven-Erik Mårtensson har gått ur tiden. Han ingick i styrelsen 1991-97. Under en period som präglades av livlig kursverksamhet inom linområdet i hela Skåne.

Sven-Erik brukade gården Dalåkra i Hammar, Glemmingebro. Tillsammans med sin fru Gunnel, känd damastväverska, anordnade de linkurser hemma på gården. Vävs-tugan hade många besökare och ofta undrade man hur linstrået kunde bli en tunn, fin tråd. Kursverksamheten blev omfattande och de gjorde också en variant med pröva-på-kvällar för sommarturister med både inhemska och utländska deltagare

Ett större arrangemang var en 2-dagars kurs i linberedning som fortbildning för lärare på låg- och mellan stadiet i Ystad kommun. Alla moment i linberedningen ingick och Sven-Eriks och Gunnels kunskaper från sådd till färdig väv kompletterade varandra på ett utmärkt sätt.

Sven-Erik, tack för dina insatser för att bevara och föra vidare kunskapen om linets betydelsefulla roll i vår kultur .

Clas Johnsson



Skördefest Stadsparken Lund 28-29 september

Regn när vi plockade fram vårt material—men när Skördefesten öppnade för allmänheten fick vi solsken båda dagarna. Många och mycket intresserade besökare. Marknade skulle stänga kl 16.00 men vi höll på och demonstrerade och svarade på frågor fram till kvart i fem.



K Schlyter

Mikaelimarknad på Fredriksdal 29 september

I år var det IngBritt och Monika som var plats



Inte direkt inbjudande , regnigt och blåsig.

Mycket folk strömmade tidigt till men linberedningsdemonstration gick inte så bra då det blåste rejält men många trevliga besökare som ställde frågor till oss

Monika Olsson

Vill du bli medlem i Skånelin?

Skånelins syfte är;

- * att sprida information om spånads och oljelin
- * Att vara kontaktorgan för alla linvänner
- * att ge medlemmarna så goda villkor som möjligt vid bråkning och och skäktningsarbeten i föreningens "Brydestua"

Årsavgiften är 200 kr/ år, samt 50 kr för varje övrig familjemedlem som vill vara med i föreningen.

LINAKTIVITETER

Oktober

26 Lincafe Skånes lincentrum
Knutstorp. Familjeaktivitet
Kom gör linänglar, linpojkar och
lintomtar.

November

9-10 Julmarknad i Stenestad
Kl. 10.00 –16.00
Skånelin finns i biblioteket

21—24 Skånejul
Hässleholmsgården, Hovdala
vägen 303, Hässleholm
Torsdag 21 november
Kl 13.00 –19.00
Fredag 22 november
Kl 10.00 –18.00
Lördag 23 november
Kl 10.00—17.00
Söndag 24 november
Kl 10.00-17.00

December

1 Jul på slottet. Malmö Museer
Malmöhusvägen 6, Malmö
Kl. 10.00-17.00

14 Jul på Rotundan
Strandvägen 120, Lomma
Kl 10.00-15.00

Världs Spinndagen 21 september firades även på Lincentrum!



SKÅNELIN hyr ut

Häcklor (Gåva från H. Zi-
enkiewicz familj) uthyres veckovis
mot kvitto.

En avgift på 1500 kronor erläggs
om häcklorna ej är återlämnade
på avtalad tid.

**Rötningsbassäng, 14 dagar pris
200.**

Tag kontakt med ordf. Eva Olsson
Mobil 070 256 27 46

Linfrö till salu!

Följande linfröer finns till salu:
Natasja - blåblommigt lin 150 kr/kilo
Ilona - blåblommigt lin 150 kr/kilo
Henryk - vitblommigt lin 200 kr /kilo

Anmärkning: Enligt Greta Johansson
f.d. rektor på Sätergläntan så var det vita
blommiga linet bäst att spinna på spinn-
rock.

Bräkning av fröåtgång: 1,5 kg per 100
kvm.

Behöver du frö Kontakta Eva Olsson
Mobil: 070 256 27 46